



Wijkpredikanten:

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl

Dienst 26 maart 9.30^u

Lied vooraf: ELB 299
Welk een vriend is onze Jezus
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 68: 10 (OB)
Geloofd zij God met diepst ontzag
Stil gebed, votum en groet
Loflied: ELB 374
O Heer, mijn God
Leefregel: Filippenzen: 5-11
Zingen: ELB 119
Liefde was het, onuitputt'lijk
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment
Zingen: Projectlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Johannes 18: 1-12
Zingen: Gezang 177: 1, 2, 5 en 6
Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten
Verkondiging
Zingen: Gezang 181: 1, 2, 4 en 6
Jezus, leven van ons leven
Dankgebed en voorbeden
Collectes
Slotlied: Gezang 217
Jezus leeft en ik met Hem
Zegen
Amen, amen, amen

Meewerkenden:

Leiding: Alie Brouwer-Meindertsma
Organist: Gerk Venema
Ouderling: Mattie van der Meulen
Afkondiging: Mattie van der Meulen
Diaken: Annie Plantinga
Collectant: Sjoerd Koezema
Lezingen: Attje Krol
Kindernevendienst: Hilde van Marrum
Beamer: Gineke Brouwer
Camera: Daniël Elzinga
Koster: Bart Vis
Bloemen: Mirna van de Lageweg
Ontvangst: Nelly de Koe
Kinderoppas: *Oppas nodig?*
Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar:
a.andrae@chello.nl

Collectes:

Diaconale collecte INLIA

Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen, kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op

terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk.

De Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum heeft zich verbonden aan de doelstellingen van INLIA. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.

NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum o.v.v. INLIA.

Kerk: NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte.

KINDERNEVDIENST

Paasproject kindernevendienst

'Verander je mee?' is het thema van deze veertigdagentijd.

Deze week lezen we een Bijbelverhaal over twee zussen, Maria en Marta. Er is iets heel ergs gebeurd: hun broer Lazarus is gestorven. Het liefst zouden Marta en Maria de tijd terug willen draaien. Maar dat kan niet. Of toch? Tijdens de kindernevendienst horen de kinderen er meer over.

Thema zondag 26 maart: Kom!

Bij het koffiedrinken na de dienst kunt u met elkaar in gesprek gaan over: Wanneer doen mensen een beroep op u? En wanneer doet u een beroep op een ander? Welke rol speelt God daarin?



Thema zondag 26 maart: Wanneer doen mensen een beroep op U?

Deze keer wordt de vraag van de week beantwoord door ds. Peter Elzinga. De vraag is: Wanneer doen mensen een beroep op u? En wanneer doet u een beroep op een ander? Welke rol speelt God daarin?

Het schijnt dat ik goed kan luisteren. Soms doen mensen daarom een beroep op mij, om te vertellen wat hen bezighoudt. Zelf vind ik het vaak lastig om andere mensen om hulp te vragen, maar ik doe het wel, als het nodig is. Mijn geloof in God speelt daarin een belangrijke rol. God is een relationele God, en Hij heeft ons mensen naar Zijn beeld geschapen. Dat betekent dat wij elkaar nodig hebben, want niemand leeft alleen voor zichzelf. Anderen helpen én zelf om hulp vragen is daarom heel gewoon, en goed om te doen.

Na afloop van de dienst wordt u bij het koffiedrinken uitgenodigd om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Ds. Inge de Rouwe

Zomertijd 🕒

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart gaat de klok een uur vooruit in verband met de zomertijd.

agenda

- ▶ zo 26 maart, 9.30u
Alie Brouwer – Meindertsma
- ▶ ma 27 maart, 19.30u
Algemene Kerkenraad
- ▶ wo 29 maart, 19.30u
Pastoraal overleg
- ▶ wo 29 maart, 10.00u
Koffieochtend
- ▶ do 30 maart, 19.30u
Israëlavond met ds. Kees Kant
- ▶ vr 31 maart, 11.30/12.00u
Paaslunch
- ▶ zo 2 april, 9.30u
Palmpasen, Ds. J. van der Veen, Sneek
- ▶ do 20 april diaconievergadering

PASTORALIA

Bloemengroet

Deze week gaat de bloemengroet van onze gemeente

Omzien naar elkaar

Op dit moment zijn er, naar wij weten, geen mensen opgenomen in het zieken-

huis. Wel hebben we veel mensen bezocht die te maken hebben met een slepende ziekte, met de gevolgen van ouderdom of met verdriet. We willen naast hen staan en luisteren. En ook willen we hun zorgen samen in gebed brengen aan het eind van het gesprek. Zo willen iets van Gods liefde zichtbaar maken. Misschien denkt u, 'maar bij mij is nog nooit een dominee geweest en dat zou ik wel graag willen.' Belt of mailt u ons gerust, we maken tijd voor u.

Ds. Peter Elzinga en Ds. Inge de Rouwe (onze gegevens staan bovenaan de nieuwsbrief)

Pastoraat doen we met z'n allen, als gemeenteleden die omzien naar elkaar, onder andere door middel van het bezoekproject. Vroeger was het gebruikelijk dat de dominee en de ouderlingen automatisch op huisbezoek kwamen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Wij staan nu als pastoraal team klaar en denken zo samen aan veel mensen.

Bezoekproject 'Samen de winter door'

De winter is zachtjes in de lente overgegaan, maar de (telefonische) bezoeken gaan gewoon door. Deze week merkte ik ook weer hoe veel en hoe goed we naar elkaar omzien. We brengen vaak niet één (telefonisch) bezoekje per seizoen, maar meerdere! We voelen ons verantwoordelijk naar elkaar toe. Het telefonische bezoekwerk voorziet ook echt in een behoefte. Wat is het mooi om zo nu en dan een telefoontje te krijgen met de vraag 'hoe gaat het nu met je?' Een klein bemoeidigend woord, het doet zoveel!

Nu kan het zijn wanneer u dit leest dat u denkt 'ik merk er zelf niet zoveel van...' of 'ik zou dit ook wel willen' dan vraag ik u dit aan mij door te geven: 06-23138393 of ag.brouwermeindersma@hotmail.com.

Echt doen hoor.

Alie G. Brouwer-Meindersma, ouderling-coördinator pastoraat

WIJKNIEUWS

Paaslunch 31 maart

De Diaconie van Leeuwarden-Huizum organiseert op 31 maart een paaslunch. Plaats: Kurioskerk, inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Opgave: Cobi ten Hoeve, telefoonnummer: 058-2880536, cobitenhoeve@kpnmail.nl

Na de lunch wordt een collecte gehouden voor de Stichting Siloam. De Stichting Siloam is ervan overtuigd dat woord en daad hand in hand gaan. Daarom wordt de liefde en genade van God niet alleen uitgedragen met de mond maar ook met handen en voeten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Siloam Curaçao biedt in een kleinschalige woonvorm kinderen een gezinsvervangend thuis. Soms zijn deze kinderen terminaal

of chronisch ziek maar ook verblijven er kinderen die om diverse redenen niet thuis kunnen wonen. Naast de zorg voor lichamelijk welzijn voeden Robert en Durkje de aan hen toevertrouwde kinderen op met Bijbelse normen en waarden, waarbij liefde, bescherming en geborgenheid centraal staan. Hiermee hopen zij een gezonde basis te leggen die hen, in de breedste zin van het woord en waar mogelijk, kan helpen op de weg naar volwassenheid. Daarnaast verlenen ze hulp aan gezinnen die in armoede leven. Met grote toewijding, eenvoud en dienstbaarheid voorzien ze hen van zorg in de vorm van voedsel, liefde en aandacht. Zo dragen zij bij aan een menswaardiger bestaan voor deze groep mensen.

VORMING EN TOERUSTING

De Bijbel in drie jaar

Deze week lezen we 1 Korinthiërs 15 t/m 16, 2 Korinthiërs 1 t/m 5.

Gespreksgroep 'Aan tafel'

Dit jaar is het jaarthema van de PKN "aan tafel". In het kader daarvan gaan we nog op twee middagen met elkaar in gesprek over dit onderwerp. De eerste bijeenkomst ging het over gastvrijheid. Wat zegt de bijbel hierover, en wat zijn onze eigen ervaringen?



Inleiding

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel.

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus' leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.

Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10) De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die

tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven

Waar: Kurioskerk

Tijd: 15.00-17.00 uur

► Dinsdag 28 maart (Heilig Avondmaal)

► Dinsdag 4 april (overvloed)

Studiebijeenkomst 'Welke rol speelt Israël vandaag in Gods heilsplan?'

Op donderdag 30 maart / 19.30 uur is er in de Kurioskerk een studiebijeenkomst met spreker ds. Kees Kant namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Welke rol speelt Israël vandaag in Gods heilsplan? Er is verkoop van producten uit Israël en er is een boekentafel.

Over het thema

In de geschiedenis van de kerk is vaak gedacht dat Israël en het Joodse volk geen betekenis meer hebben voor ons geloof. Na de Holocaust en de wonderlijke wederoprichting van Israël in 1948 zijn de ogen van velen opengestaan voor de actualiteit van veel profetieën. En deze worden zelfs in het Nieuwe Testament herhaald en bevestigd en nooit afgeschaft. Het is boeiend om dit te ontdekken. Juist in deze onrustige en spannende tijden.

Over de spreker

Ds. Kees Kant is directeur van stichting Christians for Israël International. Hij was tot 1 juli 2018 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Hij is auteur van het boek 'Van Eisenach naar Bethlehem', waarin hij verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren '30 en '40 en de Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag. Ds. Kant: "Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël."



Studieavond door **ds. Kees Kant** over "Welke rol speelt Israël vandaag in Gods heilsplan?"

Donderdag 30 maart 2023

Kurioskerk
Julianalaan 38, Leeuwarden

19:30 uur | Zaal open om 19:00 uur

Meer info op cvi.nl/agenda

CHRISTENEN VOOR
ISRAËL

BERICHTEN

Gebedswandeling

Zaterdagmiddag 25 maart wordt er om 14.00 uur een interkerkelijke gebedswandeling georganiseerd vanaf het plein bij de Oldehove. Bedoeling is Leeuwarden voor Gods genadetroon te brengen en Zijn ontferming te vragen voor Leeuwarden en zijn inwoners. Er wordt gebeden voor lokale- en provinciale overheden, scholen, onderwijs en studenten, gezinnen, jeugd, kinderen, kerken en gemeentes, etc. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

Radioprogramma Jubelt God ter Eer

Op de lokale Leeuwarder radio omroep LEO / MIDDELSÉ kunt u vanaf woensdag 5 april weer luisteren naar dit programma met veel koorzang, een overdenking en kerkelijke berichten. Vanaf april zijn we dus terug op het vertrouwde tijdstip op woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. U vindt omroep LEO / MIDDELSÉ op FM 106.1 en 105.3 of op KPN kanaal 1029 of bij ZIGGO op 96.1. Presentatie door Sjoukje van der Zwaag en Anne Sjoerd Bakker. Technicus is Lieuwe van der Zwaag.

PCOB bijeenkomst

Het PCOB bestuur nodigt u graag uit voor de bijeenkomst op dinsdag 28 maart 2023 in de Kurioskerk, Tijd: 14.30 uur.

Deze staat in het teken van Lijdenstijd en Pasen. Liturgie voor de viering wordt uitgereikt tijdens de bijeenkomst. Gastspreker zal zijn de heer Lodewijk Born, journalist van het Friesch Dagblad. Hij zal spreken over de christelijke identiteit van de krant, Passie en Pasen en zijn rol als journalist van een christelijke krant daarin.



De Diaconie van Leeuwarden-Huizum wil weer een actie te houden voor de Voedselbank. In deze voor vele financieel moeilijke tijd is de vraag veel groter geworden en daardoor slinkt de voorraad snel en er is dringend behoefte aan aanvulling. Daarom willen we op 28 en 29 maart weer een inzamelingsactie houden. U kunt uw (houdbare) producten brengen op dinsdag 28 maart van 10–12 uur en van 14–16 uur en op woensdag 29 maart van 10–12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142 en de Kurioskerk, Julianalaan 38.

De volgende producten hebben de voorkeur: Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Ook zijn de spaarpunten van Douwe Egberts van harte welkom! Alvast hartelijk dank!