

# Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden Huizum-West

**Zondag 24 november 2024**  
**Gedachteniszondag**



Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.  
[Toezenden](#) Geef u op: [nieuwskk@outlook.com](mailto:nieuwskk@outlook.com)

[Kopij](#) Inleveren vóór donderdag 16<sup>u</sup>.  
[Privacy](#) Lees onze privacyverklaring.

[Kerkomroep](#) Bekijk hier onze diensten.  
[Website](#) Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



## Wijkpredikanten:

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: [freulezon@gmail.com](mailto:freulezon@gmail.com)  
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: [pe.elzinga@planet.nl](mailto:pe.elzinga@planet.nl)

## DIENT 24 NOVEMBER 9.30<sup>u</sup>

### Thema: LICHT

Zingen voor de dienst: Lied 753:1,2,3,5

*Er is een land van louter licht*

Mededelingen

Woord van welkom

Zingen: Lied 1005: 1,2,4

*Zoekend naar licht*

Stil gebed, zegenwens en groet

Gedicht "voor eeuwig Sjalom"

Gebed voor de nood in de wereld  
(kyriegebed)

Zingen: Lied 910:1,2

Soms groet een licht van vreugde

Gebed om de Heilige Geest

(Kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Lezen: Psalm 27

Tekst: "De Heer is mijn licht, mijn be-

houd, wie zou ik vrezen?" (Ps.27:1)

Zingen: Lied 913:1,2,4

Wat de toekomst brengen moge

Verkondiging

We kijken naar Nederland Zingt met Op-

wekking 595 "Licht van de wereld"

(Kinderen komen terug van de kinderne-

vendienst)

Dienst van gedenken en gebeden

We luisteren naar Sela "de mensen die

we missen"

Gebeden

Collecte

Zingen: ELB 413:1,2,4

Lichtstad met uw paarden poorten

Zegen

Orgelspel

### Meewerkenden:

Voorgangers: ds .Inge de Rouwe en ds,  
Peter Elzinga

Organisten: Guus Wolters en Bram Mo-  
lenaar

Ouderling, tevens afkondiging:

Alie Brouwer - Meindersma

Diaken: Annie Plantinga

Collectant:

Lezing: voorganger

Kindernevendienst: Greet Krol

Beamer: Menne Pieter en Gineke Brou-  
wer

Camera: Bert Posthumus

Koster: fam. V.d. Zwaag

Bloemen: Sophie de Rouwe

Ontvangst:

Kinderoppas: *Oppas nodig?*

*Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar:*

[a.andrae@chello.nl](mailto:a.andrae@chello.nl)

*Na de dienst is er onder het genot van  
een kopje thee of koffie gelegenheid voor  
ontmoeting en een goed gesprek.*

## BIJ DE DIENST

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen die ons door de dood ontvallen zijn. Daarbij gebruiken we rituelen, als het noemen van namen en aansteken van kaarsen, om uit te kunnen drukken, wat niet in woorden te vangen is.

De namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden, worden nog eenmaal midden in onze kerk voor-gelezen. Daarbij wordt door familieleden, of door iemand van onze eigen gemeente, een kaars aangestoken.



### Dit jaar herdenken wij de volgende gemeenteleden:

#### Pieterrella Adriana van Dijk-Verduyn

Overleden 23 november 2023 | 96 jaar

#### Tetje Groot van der Meulen

Overleden 6 december 2023 | 99 jaar

#### Johannes Jacobus Gaakeer

Overleden 9 december 2023 | 85 jaar

#### Ruurd Rooda

Overleden 20 december 2023 | 85 jaar

#### Akke Dieuwke Hoitsma-Dijkstra

Overleden 9 januari 2024 | 99 jaar

#### Uilke Molenaar

Overleden 13 januari 2024 | 91 jaar

#### Fokje de Graaf

Overleden 29 januari 2024 | 87 jaar

#### Jan Jongstra

Overleden 3 februari 2024 | 93 jaar

#### Willemke ten Hoeve

Overleden 1 juli 2024 | 76 jaar

#### Joukje Harmke Herder-Bakker

Overleden 19 juli 2024 | 89 jaar

#### Baukje Kingma-Regnerus

Overleden 5 augustus 2024 | 91 jaar

#### Geertruida Gezina Wouterina Rijpma- van der Kolk

Overleden 7 augustus 2024 | 101 jaar

#### Jantiena van der Ploeg - Kram

Overleden 5 oktober 2024 | 93 jaar

#### Margje Zelvius-Keizer

Overleden 16 oktober 2024 | 88 jaar

#### Wilhelmina Salverda-Bekker

Overleden 19 oktober 2024 | 102 jaar

#### Meije Schoon

Overleden 9 november 2024 | 93 jaar

Als laatste steken wij nog twee kaarsen aan. Een voor alle mensen die ons dierbaar waren en ons ontvallen zijn, maar die niet bij name genoemd worden. De laatste kaars steken wij aan voor de nood in deze wereld. De wereld is onrustig. Door natuurrampen, oorlogen en misoogsten raken mensen op drift. Wij denken aan alle mensen die door geweld of op de vlucht zijn omgekomen.

We geven zo uitdrukking aan onze gevoelens van verdriet en gemis, maar ook van dankbaarheid en hoop.

Tenslotte mag iedereen zelf een waxine-lichtje aansteken, voor een geliefde overledene of als teken van hoop.

Als thema voor deze dienst hebben wij gekozen voor "Licht". In deze periode van het jaar duren de dagen maar kort, en sommige dagen zijn zo grijs, dat het nauwelijks licht lijkt te worden. Figuurlijk gesproken is de wereld ook vaak een donkere plaats. Honger, oorlog, geweld, onverdraagzaamheid, mensen op de vlucht. Elke dag zien we het op het nieuws, en het raakt ons. Ook in onze persoonlijke levens lijkt het soms donker te worden, zoals wanneer een geliefde komt te overlijden.

Wij verlangen naar hoop, nieuw uitzicht en een open toekomst. Dat alles wil God ons geven. Daarom wordt in veel Bijbelteksten, en in veel christelijke liederen, God geassocieerd met "licht".

### Collectes:

#### Diaconale collecte:

NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie  
PG Leeuwarden-Huizum

#### Kerkcollecte:

NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem.  
Lwd-Hzm o.v.v. collecte

## PASTORALIA

### Bloemengroet

Deze week gaat de bloemengroet van onze gemeente

### Omzien naar elkaar

## Bedankje

De bliken van medeleven die we ontvangen hebben na het overlijden van Meije Schoon hebben ons erg goed gedaan. Daarvoor willen we een ieder hartelijk danken.

Ook in het bijzonder willen we ds. Peter Elzinga bedanken voor de bijdrage aan de afscheidsdienst.

Hartelijke groeten

Fam Schoon

## .Meeleven

De broeders en zusters die ziek zijn, of zorgen en verdriet hebben, die hier genoemd staan, maar ook degenen die hier niet vermeld staan, zijn in onze gedachten en gebeden. We bidden hen Gods troostende nabijheid toe.

## agenda

► Vr 22 november 19.30 uur  
Gebedsbijeenkomst Israël-Gaze  
Bethelkerk

► Zo 24 november 9.30 uur  
Gedachtenisondag

► Di 26 november 14.30 uur  
PCOB Palliatieve zorg

► Di 26 en wo 27 november,  
10.00 – 12.00 uur Inzamelingsactie  
Voedselbank, Oase en Kurioskerk

► Zo 1 december 9.30 uur

Ds. Lydia de Kok, Haulerwijk - Waske-  
meer



# Advents zangdienst

8 december 2024  
om 19.00 uur

*Met medewerking van:*

Pniëls Kerkkoor o.l.v. Sebastiaan Schippers  
Evangelisatiekoor Leeuwarden o.l.v. Willem Kuipers  
Zanggroep Spirit o.l.v. Carolien Brouwer en Anna Jacobi  
Pianist/organist: Sebastiaan Schippers

## Kurioskerk

Julianalaan 38,  
Leeuwarden (Huizum-West)  
www.kurioskerk.nl

*Van harte welkom!*



## WIJKNIEUWS

### Uit de kerkenraadsvergadering van 12 november

- Allen zijn aanwezig op deze laatste vergadering van het jaar. De voorzitter heet ons welkom en gaat voor in gebed. De agenda wordt op een paar punten gewijzigd en daarna vastgesteld.

- Bij het bezinningsonderwerp: 'de kracht van het gebed' lezen we uit de

Bijbel Jakobus 5: 13-18. Jakobus wil ons overtuigen van de kracht die uitgaat van het gebed tot God. Hij roept op om samen te blijven bidden en ons met elkaar te richten op God. Bid voor elkaar. Hoewel wij soms worstelen met vragen over gebedsverhoring, zal het bidden zijn uitwerking niet missen. We spreken met elkaar over hoe dit voor ons is en hoe wij nieuwe kracht krijgen door het gebed.

- De notulen van de vergadering van 1 oktober worden doorgenomen en vastgesteld.

- We zetten een aantal richtlijnen op papier als handvat voor wat te doen als iemand de zondagse kerkdienst ontregelt.

- De wijkbegroting voor 2025 wordt doorgesproken met als aandachtspunten wat zijn wijkactiviteiten en wat wordt betaald uit de algemene middelen. De kerkenraad geeft akkoord voor indiening.

- Aan de hand van een praatpapier, opgesteld door de voorzitter en ds. Inge de Rouwe, wisselen we met elkaar van gedachten over de samenstelling van de kerkenraad. Onze bestaande plaatselijke regeling is op dit punt gedaeteerd. Na enkele overwegingen besluit de kerkenraad het advies in het praatpapier over te nemen: in de plaatselijke regeling zal de samenstelling worden vermeld die op dit moment recht doet aan de huidige situatie en dit later aan te passen wanneer we tot andere inzichten komen.

- We zijn verheugd dat er in de adventsperiode een aantal muziek-/zanguitvoeringen staan gepland. Evenals vorige jaren, krijgen de oudere gemeenteleden een zelfgemaakte kerstkaart. En de kindernevendienst start op 1 december met het adventsproject: 'Help jij me hopen?'

- Ook de verjaardagskaarten blijven we rondbrengen. Er worden nieuwe kaarten gemaakt met foto's uit het archief van Andries van Beilen.

- Vanuit de kerkenraad wordt belangstellend geïnformeerd naar de zieken onder de gemeenteleden en we worden op de hoogte gebracht door degenen die hen hebben bezocht of gebeld.

- De afgevaardigden van de diverse colleges en werkgroepen doen mededeling van hun (voorgenomen) activiteiten en hun vergaderingen. Er is ook aandacht voor de verhuur van de Kurioskerk, we vinden het belangrijk dat onze kerkelijke activiteiten geen hinder ondervinden van de verhuur.

- Een paar leden maken nog gebruik van de rondvraag. Mw. Sijewke Keuning eindigt de vergadering met een gedicht: 'de liefde van de Vader'. Daarna bedankt de voorzitter allen voor de aanwezigheid en wenst ons wel thuis.

Anke Andrae-Siedsma  
notuliste

## Kerstkaarten:

### Voor en door gemeenteleden

De succesvolle kerstkaartenactie van de vorige jaren willen we ook dit jaar een vervolg geven. Daarom onze vraag aan de creatieve gemeenteleden onder ons, wilt u meedoen aan het maken van kerstkaarten? De kaarten kunnen worden ingeleverd bij Annie Plantinga, Anton Mauvestraat 8 of Alie Brouwer, Gerard Terborchstraat 76 of gewoon in de kerk. Ze kunnen ook bij u worden opgehaald dan mag u een seintje geven aan Annie en Gerrit (T 2129832) of aan Piet en Alie (T 2127918).

### Resultaat schoenendoosactie

Het resultaat van de schoenendoosactie: 73 dozen (zie foto beamer). Daarmee hielp en bemoedigde u kinderen in landen waar nood is (Afrika, Oost-Europa en vluchtelingenkampen). Een fantastisch resultaat!

Daarnaast doneerde u 430 euro.

Hartelijk dank, ook namens de kinderen



### Kerkrijden

Wekelijks worden een aantal oudere kerkleden opgehaald om aanwezig te kunnen zijn bij de zondagse eredienst. Er zijn op dit moment genoeg chauffeurs om een rooster te maken waarbij je ongeveer 1 keer in de maand aan de beurt bent om 2 broeders of zusters op te halen.

Harm Seinen heeft vele jaren meegeedaan aan het kerkrijden. Door gezondheidsredenen kan hij dat nu niet meer doen. Langs deze weg willen we Harm enorm bedanken voor zijn bijdrage als chauffeur. Hij was altijd bereid om te helpen en ook een keertje extra te rijden als een andere chauffeur niet kon. Dat was top!

Ook Johan Vennema bedanken we voor zijn bijdrage. Fijn dat je het wilde proberen, maar helaas kan Johan deze taak niet goed combineren met andere belangrijke zaken.

Dat betekent dat we op zoek zijn naar 2 (eigenlijk 3) nieuwe chauffeurs. Je wordt ingedeeld in een rooster en je hebt altijd de mogelijkheid om onderling te ruilen. Ik plan 2 passagiers in de auto, want dan is het ook nog mogelijk om een gezinsgenoot mee te nemen. Het is wel belangrijk dat je in het bezit bent van een vierdeurs auto.

Verder is het een kwestie van 'voor en door': We helpen elkaar als gemeentelieden.

Kun je helpen? Of wil je meer informatie? Mijn telefoonnummer is 06-12881831 en mijn mailadres is ritadegroot@live.nl . Schroom niet om contact op te nemen. Hartelijke groet Rita de Groot

### **Kerstlunch 20 december Kurios**

De Diaconie nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstlunch.

Datum: vrijdag 20 december in de Kurios. Inloop: vanaf 11.30 uur. Aanvang: 12.00 uur.

Nadere informatie: volgende Geandewei en in de volgende Nieuwsbrief



De Diaconie van protestants Leeuwarden-Huizum wil weer in actie komen voor de Voedselbank. Ondanks vele acties door en bij diverse supermarkten is er altijd een dringende behoefte om aanvulling! Daarom is er op 26 en 27 november een inzamelingsactie in/bij de Oase en de Kurioskerk. U kunt uw (bij voorkeur houdbare) producten brengen op dinsdag 26 november van 10–12 uur en van

14-16 uur en op woensdag 27 november van 10–12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142 en de KURIOSKERK, Julianalaan 38.

De volgende producten hebben de voorkeur: er is grote behoefte aan Groente in pot of blik en mix voor bami / nasi / macaroni/spaghetti! Verder graag Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham / Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Spaarpunten van Douwe Egberts zijn ook van harte welkom! Alvast hartelijk dank!

## **BERICHTEN**

### **PCOB Ledenbijeenkomst**

Dinsdag 26 november 2024 14:30 uur  
Onderwerp: Palliatieve zorg

Het bestuur van ANBO-PCOB Leeuwarden nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst in de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Iedereen is welkom. Palliatieve zorg

De laatste levensfase heeft haar eigen bijzonderheden en dilemma's. Gevoel van kwetsbaarheid; wat staat mij te wachten? Wat kan ik zelf doen? Wij vinden het daarom erg belangrijk om hieraan bij te dragen". ANBO-PCOB

Leeuwarden organiseert daarom in samenwerking met netwerken palliatieve zorg Noord-West Fryslân een themamiddag over Palliatieve zorg.

Palliatieve zorg: Wat wilt u?

In gesprek met de burger | Weet u wat u wilt? | Palliatieve zorg en de laatste levensfase.

Dat we op een gegeven moment overlijden weten we allemaal en het is onvermijdelijk. Op sommige dingen, zoals de zorg in de laatste levensfase, kunt u wel invloed hebben door er op tijd over na te denken en te praten met mensen in uw omgeving, zoals uw naasten en uw huisarts.

Het voeren van het gesprek, over de wensen en behoeften in de palliatieve fase, draagt bij aan de rust en voorkomt ongewenste zorg. Zo ontstaat ruimte voor kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als de naasten. Toch wordt het goede gesprek nog lang niet altijd gevoerd.

Om goed in gesprek te kunnen gaan, hebt u informatie nodig. Tijdens de ledenbijeenkomst op 26 november geeft Hilde Scholtens, geestelijk verzorger Sichtpunt Fryslân (Centrum voor levensvragen) een toelichting op het op het thema.

## **Gebod: U vergeet ons niet**

Trouwe God,  
Wees met ons aanwezig,  
hier, in ons verdriet.  
Als wij zo dan samenzijn  
vergeet U ons nu niet.

Wij gedenken onze liefste  
die U uw adem gaf.  
Met wie wij mochten leven  
tot aan de laatste dag.

Het oog op toen en nu  
vervaagde door vergeten.  
Een dichte mist onttrok het zicht  
aan herinneren en weten.

Wij gedenken onze liefste  
aan wie U uw Naam verbindt.  
De naam die wij mochten noemen,  
reeds ontvangen als een kind.

Die naam van toen en nu  
zullen we nimmermeer vergeten.  
Die naam klinkt ook vandaag  
en blijft herinnerd in uw weten.

Wij gedenken onze liefste  
en zingen tot U een lied.  
Opdat wij elkaar herinneren:  
U vergeet ons niet. Amen

*-Tim van Iersel-*