

# Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden-Huizum-West

Zondag 2 februari 2025

## Wijkpredikanten:

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: [freulezon@gmail.com](mailto:freulezon@gmail.com)

Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: [pe.elzinga@planet.nl](mailto:pe.elzinga@planet.nl)



Protestantse Kerk

Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) | Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.  
[Toezenden](#) | Geef u op: [nieuwskk@outlook.com](mailto:nieuwskk@outlook.com)

[Kopij](#) | Inleveren vóór donderdag 16<sup>u</sup>.  
[Privacy](#) | Lees onze privacyverklaring.

[Kerkomroep](#) | Bekijk hier onze diensten.  
[Website](#) | Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



## DIENT 2 FEBRUARI 9.30<sup>u</sup>

### THEMA: Jeremia, Lucas en Paulus

Zingen vooraf: ELB 346

*Ik wil zingen van mijn Heiland*

Welkom en mededelingen

Aanvangspsalm Psalm 93:1 en 2

*De heer is koning, Hij regeert altijd*

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleidingstekst Psalm 71:1-6

Zingen: Psalm 93:3 en 4

*Geweldiger dan water en dan wind*

Verootmoediging

Zingen lied 686:1

*De Geest des Heren heeft*

Apostolisch vermaan:

1 Korintiërs 12:27-31a

Zingen lied 686:2 en 3

*Wij zijn in Hem gedoopt*

Gebed om verlichting met de

Heilige Geest

Kindermoment

1<sup>e</sup> Schriftlezing: Jeremia 1:4-10

Zingen lied 515:1,2,3 en 4

*Een kind geboren te Bethlehem*

2<sup>e</sup> Schriftlezing: Lucas 4:21-30

Zingen lied 530:1 en 4

*De Geest des Heren is op hem*

Verkondiging

Meditatief moment (*organist*)

Zingen lied 871:1 en 4

*Jezus zal heersen waar de zon*

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,

afsluitend met het Onze Vader

Inzaming van de gaven

Slotlied: ELB 226

*Dank U voor uw overvloed*

Zegen

Amen, amen, amen

## Meewerkenden:

Voorganger: Ds. Joh. Bakker

Organist: Henk Visser

Ouderling: Bert Posthumus

Afkondiging: Bert Posthumus

Diaken: Annie Plantinga

Collectant: Lolita Lemmert

Lezingen: Voorganger

Kindernevendienst: Anke Andrae

Beamer: Henriëtte Stam

Camera: Lieuwe v.d. Zwaag

Koster: Bart Vis

Bloemen: Petra Bergsma

Ontvangst: Fetsje Seinen

Kinderoppas: *Oppas nodig?*

*Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar:*

[a.andrae@chello.nl](mailto:a.andrae@chello.nl)

**Na de dienst bent u van harte welkom voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie of thee!**

## BIJ DE DIENST

### Collectes:

### Diaconale collecte Noodfonds Servië

In Servië werken Pier en Joke Meindertsma, onder de Roma-bevolking. De Roma behoren vaak tot de armsten van de armsten. Vroeger noemde men hen wel zigeuners. Ze worden regelmatig gediscrimineerd, ook in Servië. Goed en passend onderwijs kan zorgen voor verbetering van hun maatschappelijke situatie. Het gaat niet alleen om het leren en schrijven) maar ook om levenshouding. De lokale Roma-kerken spelen daarbij een belangrijke rol. Pier en Joke werken samen met de Evangelische gemeente 'Otvorena Vrata' (Open Deuren of Open deur) en de bijbehorende evangelische gemeente Tabita. Ook bezoeken Pier en Joke regelmatig zendingsposten en (huis) gemeenten. Door prediking en Bijbelstudie geeft Pier Gods Woord door en draagt hij bij aan de vorming van christenwerkers. Naast het pastorale werk geeft Pier ook gitaarles aan kinderen. Joke is bezig met het opzetten van zondagsschoolwerk, organiseert naailessen, en ondersteunt Pier bij veel activiteiten. Samen geven Pier en Joke ook volkstuin-educatie. Op hun website [www.meindertsmaservie.nl](http://www.meindertsmaservie.nl) vindt u meer informatie en geven Pier en Joke uitleg over het noodfonds dat zij hebben opgericht;

*'Tijdens ons werk maken wij regelmatig schrijvende situaties mee. We proberen onder Gods leiding veel op te lossen, maar dat kan niet in alle gevallen. Soms lopen we tegen situaties aan die voortkomen uit financiële nood. Bijvoorbeeld een gezin dat de koude winter door moest met een half-afgemaakt dak, vrouwen die vanwege ziekte tijdelijk niet konden werken en daardoor geen elektriciteit en schoolkosten van hun kinderen konden betalen. Met een beetje geld kan al heel wat ellende opgelost worden. Wat zou het mooi zijn om ook dán te kunnen helpen, dachten we eind 2018. We hebben toen onze zendingsorganisatie Iteams-NL bereid gevonden om een noodfonds in het leven te roepen. Daaruit kan geput worden als dergelijke schrijvende gevallen zich voordoen'. Toen Pier en Joke hoorden dat er in onze kerk een collecte voor het noodfonds gehouden wordt waren zij heel blij en ontroerd: het noodfonds bleek in januari namelijk zo goed als leeg, de collecte komt precies op het juiste moment, wat bijzonder! Onze Heer weet wat nodig is! Wilt u*

bijdragen aan deze collecte? Een bijdrage kan overgemaakt worden naar; NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum o.v.v. Noodfonds  
**Kerk:** NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte.

## PASTORALIA

### Omzien naar elkaar

### Bloemengroet

Deze week gaat de bloemengroet van onze gemeente naar

### Omzien naar elkaar

Wij hebben geen berichten ontvangen dat er iemand uit onze gemeente is opgenomen in het ziekenhuis. Wel weten we van veel mensen dat ze tobben met hun gezondheid en/of te maken met rouw, zorgen en verdriet. Ook al staan zij hier niet genoemd, ze zijn in onze gedachten en we bidden hen Gods troostende nabijheid toe.

### Hartelijk dank!

### Bedankt!

### Vakantie predikant

Ds. Inge de Rouwe heeft nog t/m maandag 10 februari vakantie, en wordt vervangen door ds. Peter Elzinga.



## agenda

- ▶ vr 31 jan 19.30u Gebed voor Israël en de situatie in het Midden-Oosten in de Bethelkerk, Huizumerlaan 102
- ▶ zo 2 feb 9.30u Ds. Joh. Bakker, Stiens
- ▶ ma 3 feb 14.00u Gebedsuur
- ▶ di 4 feb 15.00u Gespreksgroep Ds. Peter Elzinga
- ▶ vr 7 feb 19.30u Gebedsuur situatie Israël-Gaza, Uitzichtgemeente Archipelweg 222
- ▶ zo 9 feb 9.30u Ds Peter Elzinga
- ▶ zo 9 feb 19.00u Zingen in de Kurioskerk, Alie Brouwer-Meindersma
- ▶ wo 12 feb 10.00u Koffieochtend

## WIJKNIEUWS



De Malawi werkgroep hoopt op 8 maart a.s. weer de jaarlijkse bazaar in de Kurioskerk te houden. Inbreng van verkoopbare spullen (geen meubels) is mogelijk op vrijdag 7 maart van 10.00- 17.00 uur. Het draaiend rad is een publiekstrekker en ook een belangrijke inkomstenbron. Wij hebben prijsjes nodig, bijvoorbeeld houdbare levensmiddelen en zaken die u zelf als prijs leuk zou vinden. Op de zondagen 16 en 23 februari en 2 maart staat een mand/ doos in de Kurioskerk en in de Oase, waar u deze en/of ander soort prijsjes in kunt doen. Alvast hartelijk bedankt. Namens de werkgroep, Pieter Kooistra voorzitter tel. 0582880038 **BELANGRIJK mail vrijwilligers bazaar** Deze week heeft de werkgroep de uitnodiging gestuurd naar degene van wie een mailadres bekend is. De laatste tijd komen heel veel mailtjes in de spam terecht, dus als u geen mail ontvangen hebt, geef u dan op via het mailadres [malawiwergroep@hotmail.nl](mailto:malawiwergroep@hotmail.nl). Ook als u nog niet eerder meegedaan hebt en het lijkt u leuk om mee te doen dan kunt u zich ook opgeven via dit mailadres

## VORMING & TOERUSTING

### Maandelijks gebedsuur

“God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne, het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort”. Maandelijks komt een klein groepje gemeenteleden bij elkaar om God, onze hemelse Vader te danken en te bidden; te danken voor al het goede wat we uit Zijn hand mogen ontvangen en te bidden voor het plaatselijke kerkenwerk, voor lief en leed in de gemeente en voor andere zaken, die ons aan het hart gaan. Bidt U mee? Het eerstvolgende gebedsuur is op maandagmiddag **3 februari 2025 om 14.00 uur.**

### Gespreksgroep

In februari 2025 zou ik graag nog twee dinsdagmiddagen in de Kurioskerk willen samenkomen met een groep gemeenteleden en gasten, voor bijbelstudie. De eerste middag is inmiddels geweest. Ook als u er toen niet bij was, bent u nog steeds van harte welkom. Opgave is niet nodig. In het afgelopen jaar hebben wij gesproken over de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Het is een gemeente die mij altijd heeft gefascineerd. Paulus had een sterke band met deze gemeente, maar er gingen ook veel dingen mis. Wat kenmerkte deze gemeente en met welke uitdagingen hadden zij te maken? Nu lezen we gedeeltes uit de tweede brief van Paulus aan deze gemeente. Het apostelschap van Paulus moet opnieuw door hem verdedigd worden, en zijn relatie met de gemeente komt onder druk te staan. Hoe zal dit aflopen? Deze brief geeft ons een inkijkje in de vaak roerige begintijd van de kerk. Het gaat niet alleen over de plaatselijke gemeente Korinthe, maar ook de relatie met medegelovigen elders wordt behandeld. Enkele hoofdstukken worden besteed aan de collecte voor de gemeente in Jeruzalem. Waarom was dit nodig, en hoe ging de gemeente van Korinthe hier mee om? Wanneer: dinsdag 4 februari en dinsdag 25 februari Waar: Kurioskerk Tijd: 15.00u – 17.00u Ds. Peter Elzinga

### Zin in een boek!

Op woensdag 19 februari begin ik weer met een leeskring. Deze keer lezen we het boek Slotcouplet, ervaringen van een longarts, Sander de Hosson (2018, Uitgeverij de arbeiderspers, Amsterdam. Antwerpen). Sander de Hosson studeerde geneeskunde en is longarts. Hij schreef columns over zijn werk in het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. In dit boek schrijft hij over zijn belevenissen en dilemma's rond de zorg voor zieken en stervenden. Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Hij laat zien hoe deze uitspraak in zijn werkzaamheden zichtbaar wordt. Als wij dit boek met elkaar gaan lezen zullen wij ook in

gesprek gaan over de vraag hoe we genezen, verlichten en troosten vanuit Bijbels perspectief kunnen zien. Het boek leest gemakkelijk, in de zin dat het elke keer korte stukjes zijn. We zullen ons elke bijeenkomst richten op 2 specifieke casussen, die ik van te voren door zal geven. De data waarop we samenkomen zijn: Woensdag 19 februari, woensdag 26 februari en woensdag 5 maart, om 19.30 in de Kurioskerk. U kunt zich opgeven bij ds. Inge de Rouwe, [freulezon@gmail.com](mailto:freulezon@gmail.com) Tel.06-81547288

## BERICHTEN

### Gebed voor Israël en de situatie in het Midden-Oosten

Vanaf 7 oktober 2023 wordt in wekelijks gebeden voor Israël en de situatie in het Midden-Oosten. DV vrijdag 31 januari is het wekelijkse gebed in de Bethelgemeente, op 7 februari in de Ultzichtgemeente, Archipelweg 222 en op 14 februari in Stadskerk de Wijgaard. De bijeenkomsten zijn van 19.30 – 20.30 uur. Voel u/je welkom om mee te bidden, ook als u er nog niet eerder bij kon zijn. Heel erg van harte welkom.

### Leesrooster Februari Bijbel in 3 jaar

#### Februari

- 01 • 2 Kronieken 30
- 02 • 2 Kronieken 31
- 03 • 2 Kronieken 32
- 04 • 2 Kronieken 33
- 05 • 2 Kronieken 34
- 06 • 2 Kronieken 35
- 07 • 2 Kronieken 36
- 08 • Ezra 1
- 09 • Ezra 2
- 10 • Ezra 3
- 11 • Ezra 4
- 12 • Ezra 5
- 13 • Ezra 6
- 14 • Ezra 7
- 15 • Ezra 8
- 16 • Ezra 9
- 17 • Ezra 10
- 18 • Nehemia 1
- 19 • Nehemia 2
- 20 • Nehemia 3
- 21 • Nehemia 4
- 22 • Nehemia 5
- 23 • Nehemia 6
- 24 • Nehemia 7
- 25 • Nehemia 8
- 26 • Nehemia 9
- 27 • Nehemia 10
- 28 • Nehemia 11