

Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden-Huizum-West

Zondag 12 januari 2025

Wijkpredikanten:

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com

Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl



Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) | Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.
[Toezenden](#) | Geef u op: nieuwskk@outlook.com

[Kopij](#) | Inleveren vóór donderdag 16^u.
[Privacy](#) | Lees onze privacyverklaring.

[Kerkmroep](#) | Bekijk hier onze diensten.
[Website](#) | Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



DIENT 12 JANUARI 9.30^u

THEMA: *Uw koninkrijk kome, hoe leef ik vanuit hoop?*

Zingen voor de dienst: Lied 1010:1,2,3

Geef vrede Heer, Geef vrede

Welkom en mededelingen

Aanvangstlied: Psalm 62:1 en 5

Mijn ziel is stil tot God de Heer

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 62: 6 en 7

Zet nooit uw hart op geld of goed

Verootmoedigingsgebed

Woorden ten leven: Lucas 18:18-23

Zingen Lied 314:1,2 en 3

Here Jezus, om Uw Woord

Gebed Heilige Geest

Kindermoment

Zingen Lied 316: 1 en 4

Het woord dat u ten leven riep

Lezingen:

- Lucas 18: 24- 30

- Openbaring 21: 1-7

Luisteren en zingen lied:

Een toekomst vol van hoop (Sela)

Verkondiging

Zingen Lied 753:1, 2, 5 en 6

Er is een land van louter licht

Dankgebed en voorbeden

Afgesloten met zingen:

God fan fier en hein ús Heit

Inzameling gaven

Slotlied: 413:1, 2 en 4

Lichtstad met Uw paarden poorten

Zegen

Zingen: *Amen, amen, amen*

Meewerkenden:

Voorganger: ds. Inge de Rouwe

Organist: Guus Wolters

Ouderling: Hilde van Marrum

Afkondiging: Hilde van Marrum

Diaken: Harm en Willy Witteveen

Collectant: Lolita Lemmert

Lezingen: Voorganger

Kindernevendienst:

Beamer: Remco Jacobi

Camera: Jacob Jacobi

Koster: Bart Vis

Bloemen: Nelly de Koe

Ontvangst: Aleida Visser

Kinderoppas: *Oppas nodig?*

Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar:

a.andrae@chello.nl

Na de dienst bent u van harte welkom voor ontmoeting en gesprek tijdens een kopje koffie of thee



BIJ DE DIENST

Vandaag gaan we verder met de preken serie over het 'Onze Vader'. Deze keer staat 'Uw Koninkrijk kome' centraal. Ik vind het soms best lastig om dit te bidden als ik naar mezelf kijk en de wereld om mij heen. Het koninkrijk lijkt ver weg! Kunnen wij dat als mensen wel bereiken? Toch is het een bede van hoop. We bidden dit in de verwachting dat God een andere toekomst voor ogen heeft en dat ook zal voltooien. Zonder hoop kan een mens niet leven. Hoe ziet de wereld eruit als we geen hoop zouden hebben? En hoe kunnen we de hoop levend houden?



Collectes:

Diaconie: NL31 INGB 0000 8493 76
t.n.v. Diaconie PG te Leeuwarden-Huizum

Kerk: NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte.

PASTORALIA

Bloemengroet

Deze week gaat de bloemengroet van onze gemeente naar

Omzien naar elkaar

Vanaf deze plek willen we

We wensen haar en degenen die haar lief zijn Gods zegen toe.

Ook zijn we dankbaar met allen die iets te vieren hadden of die herstellende zijn van een operatie of ziekte. Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar de broeders en zusters die hier niet genoemd worden, maar het wel moeilijk hebben Wij bidden hen Gods troostende nabijheid toe.

Johannes de Heer

Zangdienst

Zondag

19 januari 2025

19.00 uur

Voorganger:

ds. Joh. Bakker

Regenboogkoor - Drachten

Kurioskerk

Julianalaan 38, Leeuwarden

Van harte welkom!

Protestante wijkgemeente Huizum-West
www.kurioskerk.nl

agenda

► vr 10 jan 19.30u Gebedsbijeenkomst voor de situatie Israël- het Midden- Oosten, in de Kurioskerk

► zo 12 jan 9.30u ds. Inge de Rouwe

► di 14 jan 19.30u Bijbelkring Israël

► wo 15 jan 10.00u Bijzondere Koffieochtend met presentatie 60 jaar Kurioskerk door br. Wieger Romkema

► vr 17 jan 14.00u Bijbelkring 'Bijbel in 3 jaar'

► vr 17 jan 19.30u Gebedsbijeenkomst voor de situatie Israël- het Midden- Oosten, in de Fontein

► zo 19 jan 9.30u Viering Heilig Avondmaal, ds. Peter Elzinga

► zo 19 jan 19.00u Johannes de Heer Zangdienst, ds. Joh. Bakker, mmv Het regenboogkoor uit Drachten

WIJKNIEUWS

Bijzondere koffieochtend

De eerstvolgende koffieochtend is op **15 januari om 10.00 uur**. En dat is dan tevens een bijzondere. Dan zal br. Wieger Romkema ons vertellen over de geschiedenis en oprichting van onze Kurioskerk! Op zijn eigen heel enthousiaste wijze. Dit aan de hand van mooie beelden, die tijdens de startdienst in september ook al even werden getoond. Ook zijn er nog mooie luisterfragmenten van het Pniëls Kinderkoor o.l.v. Pieter Postma, het Kurios Combo en de jubilerende organist Taco Tiemersma, die het Theaterorgel in de Kapel Pniël liet baken als een ezel. Van harte welkom, ook als u alleen voor het boeiende verhaal van Wieger Romkema komt. De koffie met lekkere koek krijgt u dan op de koop toe.

Scribaat College van Diaken

De Diaconie is erg blij en dankbaar (en wij met hen) dat er in de opvolging van het secretariaat is voorzien in de personen van Jocé en Sigrid Krol. Ruim tijd zal worden genomen voor het inwerken. De huidige secretaris, Goff Spoelstra, blijft zolang ook nog aan.



Week van gebed: 19-26 januari 2025

Leeuwarden doet ook dit jaar enthousiast mee met de week van gebed! 15 kerken en een stadsklooster zetten hun deuren open voor iedereen, die mee wil doen in deze wereldwijde week van gebed. Dit jaar is het de week voorbereid door een groep gelovigen in Noord Italië rond het thema "Ik geloof". Dit naar aanleiding van het feit dat in 2025 het 1700 jaar geleden is dat door heel veel kerken samen de geloofsbelijdenis van Nicea opgesteld is, die nog steeds overall ter wereld gebruikt wordt. Op zondag 19 januari is er een oecumenische kerkdienst en verder is er 8 dagen lang elke avond een gebedsuur in een van de Leeuwarder kerken. Iedereen is welkom! Ook de Kurioskerk doet mee. Onze gebedsgroep heeft samen met de Parkkerk de bijeenkomst voor donderdag 23 januari voorbereid. Het gebedsuur begint iedere avond om 19.30. **Programma;**

- ▶ Zo 19 jan 11.00u gezamenlijke oecumenische dienst in de Dominicuskerk, (PKN Grote Kerk i.s.m. St Vitusparochie)
- ▶ Zo 19 jan Stadsklooster Jabixhûs, Vijverstraat 2, i.s.m. Messiaanse Gemeente Rehoboth.
- ▶ Ma 20 jan, CGK Bethelkerk, Huizumerlaan 102 i.s.m. Stadskerk de Wijngaard.
- ▶ Di 21 jan, Opstandingskerk, Achter de hoven 272, i.s.m. de City Life Church.
- ▶ Wo 22 jan, NGK de Morgenster, Vrijheidsplein 1
- ▶ Do 23 jan, PKN Kurioskerk, i.s.m. Baptisten Parkkerk
- ▶ Vr 24 jan, RK Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 i.s.m. PKN Grote Kerk
- ▶ Za 25 jan, PKN Fontein, Goudenregenstraat 77, i.s.m. Real Life Church
- ▶ Zo 26 jan, Vrij Evangelische Gemeente, Zuidvliet 14, i.s.m. de Evangelisch Lutherse Gemeente

www.weekvangebed.nl



Inbraak

Zoals inmiddels al velen van u gehoord zullen hebben is er enige tijd geleden opnieuw ingebroken in onze kerk. De dieven wisten de zilveren avondmaalsbekertjes en schalen te vinden en die zijn allemaal meegenomen. Er is nu door de kerkrentmeesters opdracht gegeven om een beveiligingsinstallatie in en rondom de kerk aan te brengen. De politie heeft de zaak in onderzoek, hopelijk zal dat resultaat hebben. De diaconie heeft nieuwe avondmaalsbekertjes aan-geschaf, dus komende zondag 19 januari kunnen wij gewoon avondmaal vieren. Wij moeten verder maar afwachten of de diefstal zal worden opgelost. *Namens de kerkrentmeesters*

VORMING & TOERUSTING

Bijbelkring Israël

Op 14 januari om 19.30 uur hopen we als Bijbelkring weer bij elkaar te komen. Bij het nummer van 'Israël Actueel' is een bijlage gevoegd met een aantal artikelen uit het blad 'Profetisch Perspectief'. Deze bijlage hopen we op 14 januari te bespreken. Mocht u denken: ik heb dit blad niet, maar zou best (eens) mee willen praten, dan kan dat. Dan zorgen wij ervoor (althans dan proberen we) dat u een gekopieerde versie via de mailbox of de brievenbus ontvangt. U mag dat aangeven bij Alie Brouwer-Meindertsma.

Bijbellezen in drie jaar

DV 17 januari om 14u komen we als leesgroep weer bij elkaar in een klein zaaltje in de Kurioskerk. We zijn dan al bij 2 Kronieken. Het is heel bijzonder om samen in de Bijbel te lezen en met elkaar erover te praten, maar ondertussen is het ook best moeilijk om de discipline van het elke dag lezen (van soms ook 'dreeche kost') erin te houden. Zo eerlijk moeten we zijn! Wilt u nog aansluiten? Voel u van harte welkom.

BERICHTEN

Gebed voor Israël en de situatie in het Midden-Oosten

DV vrijdag 10 januari is het wekelijkse gebed in de Kurioskerk, op 17 januari in De Fontein en 24 januari in Rehoboth aan de Bleeklaan. De bijeenkomsten zijn van 19.30 – 20.30 uur. Wij lezen veel hierover in de kranten en horen veel hierover in het dagelijkse Nieuws. We weten niet of alles wel klopt, maar Hij weet het wel. De Here God houdt alles in Zijn grote Hand, hoe zou Hij Zijn eigen volk in de steek kunnen laten... Voel u/jou welkom om mee te bidden, ook als u er nog niet eerder bij was!

