

Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden-Huizum-West

Goede Vrijdag 29 maart 2024

Paaszondag 31 maart 2024

Wijkpredikanten:

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com

Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl



Protestantse
Kerk

Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.
[Toezenden](#) Geef u op: nieuwskk@outlook.com

[Kopij](#) Inleveren vóór donderdag 16^u.
[Privacy](#) Lees onze privacyverklaring.

[Kerkomroep](#) Bekijk hier onze diensten.
[Website](#) Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



DIENT 29 maart 19.30u

Goede Vrijdag

Thema: ZO GING IN VERVULLING

Viering van het Heilig Avondmaal

(aan tafels)

Orgelspel

Woord van welkom

Zingen: Lied 575:1,2,6

Jesus leven van ons leven

Stil gebed, votum en groet

Gebed om de Heilige Geest

Lezen: Johannes 19:16B-42

Zingen: Lied 578:1,2,3,5

O kostbaar kruis

Korte overdenking

Zingen: Lied 576A:1,3,5

O hoofd vol bloed en wonden

Viering Heilig Avondmaal:

tijdens HA zingen Lied 377:1,3,4,5

Zoals ik ben

Collecte

Zingen: Lied 590:1,2,3,5

Nu valt de nacht

Zegen (afgesloten met gezongen

“amen”)

De paaskaars wordt gedoofd

De lichten gaan uit in de kerkzaal

De aanwezigen verlaten de kerk in stilte

Meewerkenden:

Voorganger: ds. Peter Elzinga

Organist: Gerk Venema

Ouderling: Mattie van der Meulen

Afkondiging: Mattie van der Meulen

Diaken: Hannie van Beilen

Collectant: Nellijs Lemmert

Lezingen: voorganger

Kindernevendienst: geen

Beamer: Hein van de Lageweg

Camera: Anne Andrae

Koster: Bart Vis

Ontvangst: Nelly de Koe

BIJ DE DIENST



Verschillende keren wijst de evangelist Johannes zijn lezers erop, dat het lijden en sterven van Jezus geen op zichzelf staande gebeurtenis is. Het is geen ongeluk, geen pech of het blinde noodlot, dat Jezus treft. Het maakt onderdeel uit

van Gods plan, hoe wonderlijk dat ook mag klinken. De profeten hebben het eeuwen geleden al voorspeld!

Collectes rond Pasen (24 maart t/m 31 maart) Collecte Diaconie:

In de Hoorn van Afrika vindt al jaren een stille ramp plaats. Extreme droogte, als direct gevolg van klimaatverandering, én de stijgende voedselprijzen (o.a. door de oorlog in Oekraïne), zorgen voor enorme voedselschaarste. Meer dan 13 miljoen mensen hebben honger. Elke 48 seconden gaat er een mensenleven verloren vanwege gebrek aan voedsel. Tearfund ondersteunt bij acute nood met voedsel en water in Ethiopië en Kenia. Daarnaast ondersteunt Tearfund verschillende structurele projecten die gericht zijn op de aanpassing aan de droogte, onder meer in Ethiopië, Zuid-Soedan en Oeganda. Uw steun is hard nodig om dat werk te kunnen blijven doen. Helpt u mee? NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum o.v.v. Tearfund **Collecte Kerk:** Voor Job (jeugdwerk binnen de protestantse kerk). Rekeningnummer: NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte

DIENT 31 maart 9.30 u

Paasfeest Thema: De steen is weg!

Blazersensemble speelt voor de dienst

Samenzang voor de dienst: Lied 624

Christus, onze Heer, verrees

Mededelingen en welkom

Zingen: ELB 122: 1, 2 en 4

Daar juicht een toon

Stil gebed, votum en groet

Zingen: lied 899: 1 en 2

Wat mijn God wil

Gebed om Heilige Geest

Paasproject kindernevendienst:

Wat goed dat jij er bent!

Projectlied: 40 dagen duurt de reis, op melodie lied 539

Lezen: Johannes 20: 1-18

Zingen: 642: 1, 2, 6 en 8,

Ik zeg het allen dat Hij leeft

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen: lied 982:

In de bloembol is de krokus

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: ELB 137

Omdat Hij leeft (2x)

Zegen (afgesloten met gezongen amen)

Zingen: ELB 132: 1,2 en 3

U zij de glorie

Het blazersensemble speelt na de dienst

Meewerkenden:

Voorganger: ds. Inge de Rouwe

Organist: Guus Wolters

Blazersensemble "Looft den Heer"

o.l.v. Gijs Heusinkveld

Ouderling: Bert Posthumus

Afkondiging: Bert Posthumus

Diaken: Cobi ten Hoeve

Collectant: Herman Bergsma

Lezingen: voorganger

Kindernevendienst: Hilde van Marrum

Beamer: Remco Jacobi

Camera: Jacob Jacobi

Koster: Lieuwe en Sjoukje v.d. Zwaag

Bloemen: Aleida Visser

Ontvangst: Aleida Visser

Kinderoppas: *Oppas nodig?*

Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar:

a.andrae@chello.nl

BIJ DE DIENST

Het thema van de feestelijke paasviering is: **De steen is weg!** De leerlingen kunnen nog niet goed bevatten wat het betekent dat het graf leeg is. Langzaam dringt het tot hen dat Jezus leeft en dat dit hun leven voorgoed zal veranderen. Ook ons leven verandert als dit onze werkelijkheid wordt. De 'stenen' die we met ons meedragen kunnen we bij Hem brengen. Dan komt er ruimte voor nieuw leven. Hoe? Daar denken we in deze dienst over na.



Kindernevendienst

Paasproject: In de afgelopen veertigdag-tijd was het thema: 'Wat goed dat jij er bent.' We hebben mooie verhalen over Jezus gehoord. Tijdens zijn leven zei Jezus tegen mensen dat het goed was dat zij er waren. Andersom ervaarden mensen hoe goed het was dat Jezus er was. Waar ben je?: In de stille week hebben we gehoord over het lijden en sterven van Jezus. Op 31 maart, op paasmorgen, gaat het verhaal verder. Maria en de leerlingen en vrienden van Jezus zijn verdrietig omdat Jezus er niet

meer is. Maar God maakt een nieuw begin. Wat goed dat Hij er is! Kom je ook met ons Pasen vieren? Met een fijne kindernevendienst en ook na de dienst gaan we nog iets heel leuks doen....

Collectes: Diaconie en Kerk: zie pagina 1 kolom 2, collectes rondom Pasen

Gedicht

God dank! Laat iedereen het horen;
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren –
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen,
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!

God dank! De hemel heeft gesproken:
Wie zoek jij toch? Hij is hier niet!
Een nieuwe lente is ontlokend,
vreugde begraaft het diepst verdriet.
God lof! De nacht is overwonnen,
het daglicht krijgt voorgoed ruim baan,
de toekomst is vandaag begonnen –
waarlijk, de Heer is opgestaan!

tekst Andre Troost, op de melodie van
Psalm 118, voorgedragen tijdens de paaslunch

PASTORALIA

Omzien naar elkaar

Zr. Joukje

Bloemengroet

Deze week gaat de bloemengroet van onze gemeente

Er zijn op dit moment, naar wij weten, geen gemeenteleden die opgenomen zijn in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Wel weten we van velen dat ze te maken hebben met ziekte, moeilijke omstandigheden en/of verdriet. Feestdagen kunnen voor hen best moeilijk zijn. Zij zijn in onze gedachten en we bidden hen Gods troostende nabijheid toe.

WIJKNIEUWS

Pastoraal overleg

Op 11 april om 19.30 uur komen onze wijkouderlingen, pastoraal medewerkers en sectiecoördinatoren bij elkaar. Doel is om informatie te delen en van elkaar te leren. Ook staat een inhoudelijk onderwerp op de agenda: het ziekenpastoraat. Verder zijn we van plan op een middag (einde middag) in mei al onze bezoekers uit te nodigen voor een gezellig samenzijn met een broodje en een kopje soep. Ook dan hopen we informatie te delen en van elkaar te leren.



Koffieochtend

Woensdag 10 april om 10.00 uur is er weer koffie- en theedrinken in de Kurioskerk. Onze koster/beheerder David Droogsma zorgt altijd voor een gezellige tafelopstelling en heerlijke koek. Daar alleen al voor zou u eens moeten komen. Daarnaast zijn er goede gesprekken en is er veel gezelligheid. Van harte welkom en neem eens anderen mee, van buiten de kerk bijvoorbeeld.

agenda

Alle bijeenkomsten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders aangegeven.

► vr 29 maart, 19.30u

Dienst op Goede Vrijdag met viering Heilig Avondmaal; ds. Peter Elzinga

► zo 31 maart 9.30u

Paasfeest; thema: De steen is weg!; ds. Inge de Rouwe

► ma 1 april 10.00u Paasangdienst Oasekerk, ds. T van der Wekken m.m.v. Groot Evangelisatiekoor

► zo 7 april 9.30u

ds. Van Olfen, Menaam

Voor wat later in de tijd:

► ma 8 april 14.00u Gebedsuur

► di 9 april 19.30u Bijbelkring Israël

► wo 10 april 10.00u koffieochtend

► vr 12 april 14.00u de Bijbel in 3 jaar

► zo 14 april 2024 19.00u Zingen in de Kurioskerk, Alie Brouwer-Meindertsma

VORMING & TOERUSTING

Bijbelkring Israël

Dinsdag 9 april om 19.30 uur hoopt deze groep weer bij elkaar te komen. We zijn vergevorderd in het boek 'Bloed aan onze handen' van Michael L. Brown. Het leert ons veel; ook hoe we de tijd waarin we nu leven beter kunnen begrijpen. Dat er niets nieuws is onder de zon bijvoorbeeld. Voel u meer dan welkom om u aan te sluiten. Meer informatie: Alie Brouwer-Meindertsma tel: 2127918 of 06-23138393 email: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

De Bijbel door in drie jaar

Op het moment van schrijven zijn we bij Exodus 38 aanbeland. Soms is het even doorbijten en lijkt het 'dreecche kost', maar meestal is het geloofsopbouwend. Als het gaat over de Sabbatsrust in Exodus 35 bijvoorbeeld... Deze sabbatsrust is zo belangrijk, dat het vele malen terugkomt in de Bijbel. Wat een mooie instelling is dit toch. De Here God weet wat we nodig hebben! **Op vrijdagmiddag 12 april om 14.00 uur** komen we weer bij elkaar in de Kurioskerk om te

bespreken wat ons opviel of wat we niet zo goed begrepen... Samen komen we er altijd uit! En zo niet, dan laten we het rusten. De Heer weet het wel. Meer informatie: Alie Brouwer-Meindertsma tel: 2127918 of 06-23138393 email: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

Het leesrooster van de maand april vindt u hieronder.



BERICHTEN

Paasgroet 2024 uit Vaida

Beste broeders en zusters in Leeuwarden, Wij vieren weer Pasen. Terwijl wij ons voorbereiden om het te vieren, is de wereld op veel plaatsen onrustig. In de afgelopen jaren is er om ons heen veel veranderd. Vreselijke dingen veroorzaken veel onzekerheid. Het gevoel van angst wordt bij velen van ons steeds heftiger, en er ontstaat op veel plaatsen ontevredenheid. Elke dag woeden er niet ver van ons bloedige gevechten, in de Oekraïne en in het Midden-Oosten. In dergelijke omstandigheden wordt wat de discipelen van de engelen hoorden bij het lege graf van Jezus nog waardevoller voor ons: "Wees niet bang!". De begroeting van de verrezen Heer, die ons zelfs vandaag de dag in onze onrust toespreekt, heeft een heel ander geluid: "Vrede zij met u!". Er is geen andere reden waarom de wereld en onze levens op zijn kop staan dan alleen onze scheiding van God. Volgens het evangelie, door het kruisoffer van Goede Vrijdag en de verzoenende dood van Jezus, werd deze kloof tussen de zondige mens en de heilige God overbrugd. Door zijn Zoon

uit de dood op te wekken, kondigt de Vader aan iedereen aan, dat er toch Hoop is en dat we een toekomst hebben, omdat er door Zijn genade overwinning is. Laten we niet vergeten dat Christus overwon; niet alleen de dood, maar ook de zonde en het kwaad in de wereld.

Moge Hij op deze feestdag ook onze twijfels, angsten en ontmoediging overwinnen. "Laten we nu al de rouwkleiding uittrekken. Laten wij de Heer van het Leven aanbidden!" zegt een van onze paasliederen. Laten we inderdaad allemaal boodschappers van dit leven zijn; laten we medewerkers van zijn Koninkrijk zijn. Simpelweg door ervan getuigenis af te leggen. Het is mogelijk om met God verzoend te worden. Laten we ook bidden voor degenen, die nog steeds geloven in de kracht van wapens en in hun eigen menselijke waarheid. "Hem is de ultieme Overwinning". Door Zijn genade weten we dat het zo is en daarom buigen wij ons nu neer om Hem te aanbidden, want wij vieren Pasen. Op dit punt willen wij jullie ook bedanken voor al de broederlijke steun, waarmee jullie als christelijke gemeente deelnemen aan de diaconale dienst van onze kerk.

Wij wensen jullie en jullie dierbaren een goed paasfeest, gezegend door God met de aanwezigheid van de Opgestaane en levende Heer! Namens de Hervormde kerkgemeenschap van Vaida, Ds. Endre Kondor



Paasuitzending Radioprogramma 'Jubelt God ter Eer'

Op de lokale Leeuwarder radio omroep Omroep Leeuwarden kunt u elke woensdagavond van 20.00u – 21.00u luisteren naar dit mooie programma met veel koorzang, een overdenking en kerkelijke berichten. U vindt Omroep Leeuwarden op FM 106.1. Of via de digitale TV- en radiokanalen. Het is echt het luisteren waard! **Op Paasmaandag kunt u van 13.00u tot 14.00u luisteren** naar een extra uitzending met mooie paasliederen en muziek. Presentatie: Sjoukje van der Zwaag en Anne Sjoerd Bakker. Technici: Lieuwe van der Zwaag en Piet Brouwer

Zingen in de KURIOSKERK

JULIANALAAN 38

ZONDAG

14 APRIL 2024

19.00 UUR

Pianist: Gerk Venema

Iedereen is van harte welkom!

Protestantse wijkgemeente Heizum-West
www.kurioskerk.nl



Op vrijdag 22 maart was er een zeer geslaagde en gezellige Paaslunch, met dank aan allen die dit mogelijk maakten!



de Zoon van David maakt ons vrij

Op Palmzondag werden met de kindernevendienst prachtige Palm-paasstokken gemaakt!