



DIENT 7 AUGUSTUS 9.30^u

Vooraf zingen: PS 87
Afkondigingen
Zingen: PS 89: 1,6
Stil gebed, votum, groet
Zingen: LB 195
Gebed van verootmoediging
Zingen: PS 65: 3
Woord van troost
Woord van bemoediging
Zingen: PS 65: 5,6
Gebed om verlichting H. Geest
Lezing: Handelingen 18: 1-17
Zingen: LB 971: 1,2,3
Preek
Zingen: LB 966: 1,2,3
Bericht van overlijden
Gebeden
Collectes
Zingen: PS 145: 4
Zegen (3xAmen)

Taken

Voorganger: ds. D. Lof
Organist: Arjen Nauta
Ouderling: Wieger Romkema
Afkondiging: Wieger Romkema
Diaken: Sjieuwke Keuning
Collectant: Sjoerd Koezema
Lezingen: Voorganger
Beamer: Henriëtte Stam
Camera: Bert Posthumus
Koster: Bart Vis
Ontvangst: Jantje Bosch
Bloemen: Nelly de Koe
Kinderdienst: geen
Kinderoppas: Anke Andrae
Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar: a.andrae@chello.nl

BIJ DE DIENST

Collecte Diaconie

Bank: NL31INGB0000849376: Diaconie
Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte.

Collecte Kerk

Bank: NL55INGB0000885707: Prot.
Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte.

Kinderhoekje

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Achter in de kerk liggen spullen waarmee de kinderen tijdens de dienst aan de slag kunnen.

PASTORALIA

Bloemengroet

Deze week gaat onze bloemengroet naar mw. H. Beerlings-Fijnje, Smidsbuurt 42.

Ziek

Al enkele weken ligt zr. Tea Sjoerdsma-Goslinga, Nylansdyk 76, in het ziekenhuis. Zij heeft een ontstoken wond, en het lukt nog niet om deze ontsteking onder controle te krijgen. Afgelopen donderdag wordt ze hiervoor opnieuw geopereerd. Wilt u voor haar bidden, en misschien een kaartje sturen? Zij ligt in het MCL, verpleegafdeling 3 hoog, K.13.

† Bericht van overlijden

Op 20 juli 2022 is overleden [Jantje van der Werff-Kalma](#). Zij is 95 jaar geworden. Al meer dan twintig jaar woonde zij met veel genoegen in een flatje aan het Mauritsplein. Op 13 september 1994 was zij weduwe geworden, toen haar man Auke overleed. De laatste jaren was communiceren met haar steeds moeilijker, omdat zij erg doof was. Toch omschrijven haar kinderen haar leven als "lang, gezond en zorgeloos. Nu is zij eindelijk weer terug bij naar enige grote liefde." Bang om te sterven was zij niet, want het geloof in God was voor haar een grote steun.

De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe en Gods nabijheid.

Peter Elzinga

† Bericht van overlijden

Op 2 augustus overleed zuster [Antje Kooistra](#). Zij was 91 jaar oud en woonde in Abbingham app. 236. Op vrijdag 5 augustus vindt de crematie plaats.

† Bericht van overlijden

Op 3 augustus overleed broeder [Jan Krol](#) in de leeftijd van 90 jaar. Hij verbleef de laatste jaren in huize St. Jozef. Dinsdag om 13.30 uur is de rouwdienst in de Kurioskerk.

Gift

Ik heb een gift ontvangen van (A) €70,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Hannie van Beilen

Kleinzoen

Omdat men mij de afgelopen tijd nogal eens vroeg, ben ik blij goed nieuws te kunnen melden. Dankbaar zijn wij met de voorspoedige geboorte vannacht (woensdag) van ons eerste kleinkind, Elan Mathys Berntsen, zoon van Martijn en Eva Berntsen.

Hartelijke groet Nelleke

agenda

- ▶ zo 14 augustus 9.30 uur
Dienst ds. Peter Elzinga
- ▶ wo 17 augustus 10.00 uur
Koffieochtend

WIJKNIEUWS

Bericht uit Zambia

De eerste berichten van de groep van World Servants, waar ds. Inge de Rouwe als leider mee is, zijn gelukkig positief. Dank u wel voor uw gebed!

"Na een lange maar zeer voorspoedige reis is de groep uit Ten Boer dinsdag aangekomen in Zambia. Het moet een bijzonder gezicht zijn geweest op Lusaka Kenneth Kaunda International Airport. Een lange stoet blanke Nederlanders met rode t-shirts en heel veel rode tassen. Gelukkig staat Collins, de contactpersoon in Zambia, hen al op te wachten met de bussen die hen naar het guesthouse brengen. Ook hij heeft uitgekoken naar de komst van de groep. Om het maar in zijn eigen woorden te zeggen: "Team (Mtelwe) ZA122 has finally landing in Zambia".



De groep is zojuist aangekomen bij het guesthouse waar ze vannacht verblijven. Tijd voor een warme maaltijd en dan vroeg op bed want morgen staat het laatste stuk van de reis op hen te wachten. Om 4.00 uur vertrekt de bus die hen in 12 uren naar Lundazi brengt. Vanaf daar wordt de reis vervolgd in kleine auto's/trucks om uiteindelijk woensdagmiddag in Mtelwe aan te komen."

De Bijbel in 3 jaar

De vorige vermelding was helaas onjuist. Mijn excuses hiervoor. Deze week beginnen we met Hosea, hoofdstuk 1 t/m 7.