

Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden-Huizum-West

zondag 19 juni 2022

Wijkpredikanten & Pastoraat

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com
Ds. P. J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl



Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.
[Toezenden](#) Geef u op bij andriesvb@hotmail.com.

[Kopij](#) Inleveren vóór donderdag 18u.
[Privacy](#) Lees onze privacyverklaring.

[Kerkomroep](#) Bekijk hier onze diensten.
[Website](#) Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



DIENTST 19 JUNI 9.30u

met viering H. Avondmaal

Thema: geworteld zijn

Zingen vooraf: ELB 140: 1,3

Afkondiging

Zingen: PS 100: 1,2,4

Stil gebed, votum, groet

Verootmoedigingsgebed

Leefregel

Zingen: PS 107: 1,4

Gebed om H. Geest

Kindermoment

Lezing: Efeziërs 3: 14-21

Zingen: LB 442

Overdenking

Zingen: LB 377: 1,6,7

Viering H. Avondmaal aan tafel

Zingen geloofsbelijdenis: LB 340b

Zingen aan tafel: LB 381: 1 / 5 / 6

Gebeden

Collecte

Zingen: ELB 181: 1,3,5

Zegen (3xAmén)



Dat doen we niet individueel. Dit is een gave die aan de kerk als geheel wordt geschonken: samen met al de andere gelovigen zullen we doordrongen worden van de kracht van deze liefde van Christus, die elke beschrijving te boven gaat.

Is dat niet prachtig, om hier bij stil te staan, wanneer wij het heilig Avondmaal samen met elkaar vieren?

Ds. Peter Elzinga

Collecte Diaconie

Bank: NL31 INGB 0000 8493 76, Diaconie Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Lichtpunt.
Info: Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt te Kollumerzwaag biedt vanuit christelijke levensovertuiging onderdak aan mensen die dat nodig hebben: opvang, begeleiding, ontmoeting en dagbesteding.

In de opvangboerderij Lichtpunt zijn appartementen gesitueerd en een crisisopvangkamer. Naast de opvangboerderij staat een woning met nog twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang. Alle appartementen zijn geheel zelfvoorzienend: men kan zelfstandig wonen en zelf de benodigde zorg regelen. Het is ook mogelijk dat men appartementen gaat gebruiken voor 'beschermde wonen'. De medewerkers van de Opvangboerderij Lichtpunt hanteren de "methodiek krachtwerk" en zijn hiervoor gecertificeerd. Gesteund door bijna 150 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen mensen worden opgevangen en begeleid.

Collecte Kerk

Bank: NL55 INGB 0000 8857 07, Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. collecte.

PASTORALIA

Bloemengroet

Deze week gaat onze bloemengroet naar mevr. [REDACTED]

agenda

- ▶ ma 20 juni 19.00 uur Kurioskuier
- ▶ wo 22 juni 10.00 uur Koffieochtend
- ▶ zo 26 juni 10.00 uur Openluchtdienst ds. Piet Hulshof m.m.v. brassband Hosanna & gospelkoor YCS

WIJKNIEUWS

Thema 's bij de diensten

Naar aanleiding van de culturele activiteiten, die in Leeuwarden plaatsvinden rondom "Bosk", een mobiel bos dat door Leeuwarden trekt, hebben Inge en ik besloten hierbij aan te sluiten met een preken-serie over beelden uit de natuur, die in de bijbel gebruikt worden om het geloof te verduidelijken:

-Peter gaat voor op 19 juni (HA):
geworteld zijn: Efeziërs. 3: 17

-Inge gaat voor op 10 juli:
planten en gieten: 1 Kor. 3:7

-Inge gaat voor op 24 juli:
droogte: Joël 1: 12.

Ds. Inge de Rouwe



Uit kerkenraadsvergadering 8 juni

-De voorzitter, de heer Menne Pieter Brouwer, opent deze laatste vergadering voor de zomervakantie en heet ons allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.

-Ds. Inge de Rouwe gaat ons voor in gebed. Zij doet de inleiding van het bezinningsonderwerp: "Geestelijke groei en het belang van begeleiding". We lezen daarbij Lucas 2: 40-52 over de twaalfjarige Jezus in de tempel. Jezus onderzocht de dingen van zijn Vader. Bezig zijn met de dingen van de Vader betekent voor ons ondermeer trouw in de Bijbel lezen en die overdenken voor je eigen leven. Het betekent ook dat je je de beloften van het evangelie eigen maakt door gebed.

-De notulen van de vergadering van 10 mei worden doorgenomen en vastgesteld; de punten van de actielijst zijn afgehandeld.

-De heer Wieger Romkema doet kort verslag van het op 21 mei gehouden symposium van de Classis Fryslân "Friese kerken hebben toekomst". Er was een goede opkomst, met zo'n 130 aanwezigen. Het was een inspirerende en bemoedigende dag, die nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Wees niet te somber over de toekomst, weet dat God zelf zijn kerk bewaart! Ook goed om te horen dat wij veel zaken, die op het symposium aangekaart werden, al in werking hebben gezet.

-Vervolgens bespreken we hoe we het Heilig Avondmaal gaan vieren: lopend of zittend aan tafels. De meerderheid van de van de kerkenraad is voor afwisseling van deze beide vormen en hiertoe wordt besloten.

-De startzondag is op 18 september en er worden een aantal ideeën naar voren

BIJ DE DIENST

Buigen wij wel eens de knieën voor God, voor Zijn goedheid en grootheid?

Paulus doet dat wel, omdat hij heeft ervaren hoe groot God is, en hij bidt ook voor de kerk van Efeze, dat zij die mag ontdekken. De kracht die God aan de gemeente geeft is een innerlijke kracht. Die kracht van de Heilige Geest is nodig, want anders kan Christus geen woning in onze harten maken. Dan blijft ons geloof steken in een verlangen naar God en leren we niet met Hem te wandelen. Als de Heilige Geest woning in ons maakt, dan is er een stevig fundament in ons geloofsleven, en zijn we niet afhankelijk van onze gevoelens, die vaak heen en weer kunnen gaan, maar niet bekliven.

gebracht en besproken. We sluiten aan bij het landelijke thema: "Aan tafel". Het belooft een mooie start te worden!

-Voor de pauze regelen we nog een paar praktische zaken, zoals de vakantievervangning van onze wijkpredikanten.

-Na de pauze volgt het verslag van de kascommissie. De wijkkas is in orde bevonden en er wordt decharge verleend aan de beheerder van de wijkkas.

-Dan volgen er mededelingen vanuit de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Bij het jeugdwerk wordt het uitje van de kindernevendienst genoemd, het was een erg gezellige boottocht. In de zomervakantie is er geen kindernevendienst, achterin de kerkzaal zal gedurende deze maanden tijdelijk een kinderhoek worden ingericht.

-Bij de rondvraag komen nog een paar punten aan de orde. Daarna sluit de heer Bert Posthumus de vergadering met Bijbellesing uit het boek Micha over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem.

Anke Andrae-Siedsma, notulist

Vorbereiding Openluchtdienst

Afgelopen week hebben we de 'puntjes' op de 'i' gezet. De voorbereidingen voor de openluchtdienst zijn zo goed als klaar! Het was fijn om te doen! In grote saamhorigheid gewoon weer met elkaar bezig zijn voor het ene grote doel: de Here God eren en lofprijzen en te getuigen van het grote werk van de Here Jezus! En dat ook naar anderen toe uit te dragen! En wat is er mooier om dat in het park te doen... zonder drempels! Waar de vogels het hoogste lied fluiten (proberen er overheen te zingen; zo ontroerend

mooi). We bidden om mooi weer en vooral om de zegen van de Here God. Wat moesten we zonder!



De afgelopen week maakten we slingers (zie foto's) om het nog wat feestelijker te maken! Wat het ook altijd feestelijk maakt is iets lekkers bij de koffie. Twee bakkers hebben zich inmiddels gemeld, maar er mag meer gebakken worden 😊. Zondag 19 juni is de laatste datum dat u dat door kunt geven bij Sijewke Keuning of Annie Plantinga.

O ja, juist omdat deze dienst zo laagdrempelig is, leent deze zich er goed voor om gasten mee te nemen! Schroom niet met uitnodigen!

Commissie Openluchtdienst

Kerkomroep

Elke zondag (en ook in de dagen daarna) zijn er velen die onze diensten meebeleven via Kerkomroep. Wat is het een goede keuze geweest om direct in het begin van de coronatijd een goede camera aan te schaffen zodat er niet alleen meegeluisterd, maar ook meegekeken kan worden. Ook het openingsfeest op 17 juni kan meebeleefd worden via

kerkomroep en we doen ook ons uiterste best om de openluchtdienst op 26 juni ook via beeld uit te zenden.

Kurioskuier

De laatste Kurioskuier van dit seizoen is **20 juni** om 19.00 uur. We starten vanaf de Kurioskerk.

Attje Krol

Lopen is ook stilstaan.

Lopen is ook stilstaan
Stilstaand verdergaan
Lopen is ook om te kijken
Kijken naar de luchten
Elke dag schilderen ze
Fascinerende luchten
Elke dag spreken de
Hollandse luchten hun taal
Ze zijn vriendelijk en strak
Dreigend en opgejaagd
Ze beloven en bedekken
Ze zijn elke dag een blik waard
Vooral bij zonsopgang en -ondergang
Elke dag een dag voor een lied.

Uit: "Ommetje van geluk", M.v.d. Berg

VORMING & TOERUSTING

Open Doors

Zoals ieder jaar wordt in juni de "Nacht van Gebed" voor de lijdende kerk door "Open Doors" gehouden. Op vele plaatsen zullen in Nederland en België in de avond/nacht van 17 op 18 juni vele christenen bijeen zijn tijdens deze "Nacht van Gebed". Ook in Leeuwarden kunt u meedoen met de "Nacht van Gebed".

Op vrijdag 17 juni 2022 kunt u **tussen 21.00 uur en 01.00 uur** binnenlopen bij de Stadskerk de Wijngaard, Troelstraweg 147A. Er zullen gebedsblokken zijn voor verschillende landen waar mensen om hun geloof vervolgd worden. Deze worden ingeleid met korte video's. Er is naast groepsgebed ook de mogelijkheid om kaarten te maken en te schrijven, of bijv. een kaars aan te steken, dus voor ieder een manier om mee te doen. Weet u welkom.

Attje Krol

De Bijbel in 3 jaar

We lezen deze week van profeet Ezechiël de hoofdstukken 20 t/m 26.

Openluchtdienst
zondag 26 juni 2022

Van U is de TOEKOMST

aanvang: 10.00 uur
Julianapark, Leeuwarden
(achter de Kurioskerk)

Ds. Piet Hulshof
Gospelkoor The Young Christian Singers
Brassband Hosannah

Van harte welkom!

Protestantse wijkgemeente Huzum West
www.kurioskerk.nl