

# Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West

Joh. 20: 28

zondag 2 mei 2021  
5<sup>e</sup> zondag van Pasen



Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

**Nieuwsbrief** Verschijnt wekelijks en wordt gemeenteleden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.  
**Aanmelden** Voor toezending hier uw e-mailadres opgeven. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.  
**Privacywet** Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees hier onze volledige Privacyverklaring.  
**Website** Bezoek [kurioskerk.nl](http://kurioskerk.nl) voor meer informatie over onze gemeente.  
**Online** Luister & bekijk hier onze diensten op Kerkmroep.

## KERK WEER OPEN!!!

Ook zondag staan onze kerkdeuren weer open. Als de kerkzaal vol is, gaat de grote zaal open. Het is belangrijk ons aan de regels te houden van handen desinfecteren, mondkapjes dragen (bij beweging), anderhalve meter afstand bewaren, naam en telefoonnummer noteren en niet zingen. Volg vooral de instructies van de kerkenraadsleden en de ontvangers op! We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten! NB: *In het protocol dat we van de Landelijke Protestantse Kerk ontvingen staat: Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen via [kerkmroep.nl](http://kerkmroep.nl).*

### Dienst zo 2 mei 9.30<sup>u</sup>

Luisterlied: *ELB 214: 1, 2, 3, 4*

Mededelingen

Orgel/Lezen: *PS 98: 1, 2*

Stil gebed, Votum & Groet

Inleidingstekst: Psalm 119: 17-24

Orgel/Lezen: *PS 119: 1, 3*

Gebod: 1 Johannes 3: 18-24

Orgel/Lezen: *LB 838: 1*

Gebod

Orgel/Lezen: *LB 838: 2*

Woord van vergeving

Orgel/Lezen: *LB 838: 4*

Gebod om verlichting met H. Geest

Kindermoment/-lied

Schriftlezing: Deuteronomium 4: 32-40

Orgel/Lezen: *PS 81: 1, 11*

Schriftlezing: Johannes 15: 1-8

Tekstlezing: Johannes 15: 5b

Orgel/Lezen: *LB 653: 1, 5*

Preek: *Jezus, de ware wijnstok*

Orgelspel

Luisterlied: *HH 428: 1, 2*

Bericht van overlijden

Luisterlied: *JdH 140*

Geboden en Onze Vader

Luisterlied: *OPW 13: 1, 2, 3, 4*

Zegen

Luisterlied: *LB 708: 1, 6 (Wilhelmus)*

De collectes zijn bestemd voor:

#### ► Diaconie

Overmaken kan op rek.nr. [NL31\\_INGB\\_0000\\_8493\\_76](http://NL31_INGB_0000_8493_76) t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte diaconie.

#### ► Kerk

Overmaken kan op rek.nr. [NL55\\_INGB\\_0000\\_8857\\_07](http://NL55_INGB_0000_8857_07) t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.

### Taken

Voorganger: Ds. Joh. Bakker  
Ouderling v/d: Wieger Romkema  
Mededelingen: Wieger Romkema  
Diaken: Cobi ten Hoeve  
Schriftlezing: Voorganger  
Orgel: Gerik Venema  
Beamer: Hein van de Lageweg  
Camera: Mirna van de Lageweg  
Koster: Keimpe Lamminga  
Ontvangst: Meerdere  
Bloemen: Bea Dijkstra  
Koffiedienst: n.v.t.  
Kinderdienst: Hepy Bruinsma  
Kinderoppas: Anke Andrae  
*Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag 18.00u naar [a.andrae@chello.nl](mailto:a.andrae@chello.nl)*

### PASTORALIA

#### Bloemengroet

De bloemengroet van onze gemeente gaat naar fam. C.W.J. van der Keemel, Nijlãnsdyk 52.

#### Wel en Wee

Mevr. J. Rinsma-Glazema

#### Verblijf elders

Kleinschalig wonen in Leeuwarden en gemeenteleden die elders verblijven:

#### † Bericht van overlijden

Op 29 april overleed in de leeftijd van 81 jaar dhr. Piet de Koe die verbleef in verzorgingshuis Abbingahiem op appartement 566. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op dinsdag 4 mei om 13.30 uur in de Kurioskerk. Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Noorder-begraafplaats. Er is gelegenheid te condoleren vanaf 13.00 uur in de Kurioskerk. Zijn levenslied: "Ik zie een poort wijd open staan" (Joh. de Heer lied 140).

#### Zondag

Zondag 2 mei is zondag Cantate (Zing voor de Heer een nieuw lied Psalm 98:1). In het Eerste Testament lezen we in het boek Deuteronomium 32:45-47 "Toen Mozes zijn toespraak tot heel Israël beëindigd had, besloot hij "Neem mijn waarschuwingen ter harte, en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan de wetten waarin u onderwezen bent. Want het gaat hier niet om iets onbeduidends, het is een zaak van levensbelang. Als u er gehoor aan geeft, zult u lang mogen leven in het land aan de overkant van de Jordaan, dat u in bezit zult nemen." Onze Here Jezus Christus zegt: "De Geest maakt levend, het

*lichaam dient tot niets. Wat Ik gezegd heb is Geest en leven."* (Johannes 6:63). Luisteren we ook in deze tijd naar deze woorden uit het Eerste en Tweede Testament die ook ons eeuwig leven mogen brengen. Met een hartelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,  
E: [jbakkerreitsma@chello.nl](mailto:jbakkerreitsma@chello.nl)

### nieuws

#### De bijbel door in drie jaar

We lezen verder. De komende week (2 – 9 mei): 2 Kronieken 23 – 2 Kronieken 30. Ook in de nieuwe week weer veel leesplezier gewenst.

#### Oorlogsverhaal

Onder de berichten staat het tweede (iets langere) deel van het bijzondere herinneringsverhaal van mevrouw G. Rijpma-Kolk (Van Harinxmaplein 97, 8931 DN).

Het was heel fijn dat de familie Kingma en mevrouw Rijpma hun verhalen met ons wilden delen. Dank daarvoor. Vorig jaar was het al de bedoeling om een soort herdenkingsbijeenkomst te houden. Toen had mevrouw Rijpma haar verhaal al klaar om voor te lezen. Dit jaar hoopten we dat de herdenkingsbijeenkomst wel kon doorgaan, maar helaas.

Daarom is het mooi dat we de verhalen nu op deze manier mochten lezen! Herdenken blijft onverminderd belangrijk, ook na 76 jaar. Het is goed om ons te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen! Anderen hebben zich daarvoor ingezet en hun leven gegeven! Laten we de vrijheid koesteren; met elkaar!

#### Tot slot

Op 27 april vierden we koningsdag! Wat is het goed dat we elke dag Koningsdag mogen vieren. We zingen er zondag van: 'Jezus, Hij is Koning!'

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.  
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:  
[ag.brouwermeindertsma@hotmail.com](mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com)

### agenda

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► zo 9 mei 9.30u

Dienst met ds. N. de Jong-Wiersema

### BERICHTEN

#### Auschwitz

kwam niet zomaar uit de lucht vallen...

Op 2 augustus 1940, de verjaardag van koningin Emma, deden alle scholieren van de middelbare scholen in Amsterdam mee met de protestactie bij het Emmamonument in Amsterdam-Zuid, waar we bloemen neerlegden. Het Kaaps viooltje, want dat was de Emma-bloem waarmee gecollecteerd werd tegen Tuberculose. Emma was daarvan beschermvrouwe. De Duitsers hadden dat toen niet in de gaten. Op 29 juni 1941 deden we hetzelfde op de verjaardag van prins Bernhard, maar toen waren de Duitsers gewaarschuwd.

In 1943 werden regels strenger ook voor niet-joden, want de Duitsers hadden inmiddels wel begrepen dat ons volk niet zo makkelijk over te halen was om hun kant te kiezen. Voor mij en voor alle Nederlanders was 1943 het ergste jaar van de oorlog. Niet alleen door de hongervinter, maar ook omdat er meer mensen werden gefusilleerd. Daarbij kwam in die winter de intensieve kou en de honger. Mijn vader werd uit huis gehaald om wacht te lopen bij de gebouwen in Zuid die door de Duitsers waren 'gefordert'! Als er een aanslag zou zijn, zouden hij en de zes anderen die daar liepen worden gefusilleerd. In april 1943 was er een grote razzia geweest om jongens van 18 of 19 jaar naar Duitsland te slepen om ze daar te laten werken. Mijn broer van 19

en mijn vriend Cor waren gealarmeerd en doken onder. De ene in Friesland en de andere in Groningen.

In deel 1 (vorige nieuwsbrief) vertelde ik van de eerste keer dat mijn leven in gevaar liep. De tweede keer was in 1943. Mij broer was ondergedoken in Opeinde op de boerderij van de familie De Vries bij de 'Smelle Ie'. Ik was verpleegster in het Burgerziekenhuis in Amsterdam en droeg een uniform. In de middagpauze ging ik altijd even naar huis, maar nu had ik krantjes bij me. De zoon van onze burens, Wally Descher, drukte deze krantjes in zijn oude HBS aan de Raampoort en vroeg mij hem te helpen. We drukten op een zgn. Cyclostyl, een apparaat met een slinger en een ronde stok waarop carbonpapier werd gelegd en daarop papier met de tekst. Daarna werd er aan de slinger gedraaid. We drukten Vrij Nederland, Pa-rool en Trouw (de Telegraaf was fout in de oorlog en tevens de spreekbuis van de Duitsers). Ik nam de krantjes altijd mee naar huis voordat ik ze distribueerde op bekende adressen en in het ziekenhuis. Ik voelde me veilig onder de verpleegsterssluier. Toen we zaten te theedrinken werd gebeld en ik deed open. Er stonden twee SS'ers op de stoep en een NSB'er (met een speldje op zijn revers). Ze zeiden: 'Wir komen den Burschen holen'. Ik schrok zo verschrikkelijk dat ik geen woord kon uitbrengen. Mijn moeder merkte onraad, vloog achter me aan, stootte me aan en zei: 'Ga jij maar naar de kamer!' Ze begon in rap Duits te praten (ze was in Duitsland geboren), zeer defensief: 'En die jongen heeft een oproep van jullie gekregen en is weggegaan. Ik had gedacht dat we wel zouden horen waar hij zat, maar niks hoor'. En dat ging maar door. De SS'ers hoorden het aan, maar liepen naar de kamer met pieken op hun geweren. Ze begonnen te prikken achter de gordijnen en in de kastjes in de keuken. En ik maar bibberen; ik ben nog nooit zo bang geweest. Toen ze vertrokken, zei moeder nog tegen ze: 'Ik reken erop dat we nu eindelijk bericht krijgen waar mijn zoon zit'. De NSB'er antwoordde: 'hij zal wel in Friesland zitten'. Van mijn moeder kreeg ik nog een reprimande dat ik me niet beter had kunnen beheersen. Ik deed niet anders dan roepen: 'Waar zijn de krantjes, waar zijn de krantjes'. Er was een goede vriendin op bezoek die al die tijd stilletjes op haar stoep was blijven zitten, ze was nogal fors... 'Hier', zei ze triomfantelijk en haalde de krantjes onder haar stoelkussen vandaan. Als de Duitsers ze hadden gevonden waren we

allemaal tegen de muur gegaan. Standrechtelijk!

Ik ging met zeven jongens van de lagere naar de middelbare school. Drie van hen zijn al in 1942 gefusilleerd, waaronder een heel goede vriend. Maar er zijn meer die ik me heel goed herinner: Dolf Snijders en Jan Campert met het lied der 18 doden. Zij moeten ook bang geweest zijn, maar lieten dat niet merken. En dan die verzetsstrijders die zingend naar de fusilladeplek gingen: 'Dan ga ik op tot Gods altaren'. Ik kan het lied nog nooit zonder ontroering horen. Diep respect voor al deze mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid en om de Joden te redden.

Journalisten en historici lieten zich na de oorlog wel eens laatdunkend en kritisch uit ten aanzien van de houding van de Nederlanders in oorlog, maar ze hadden en hebben er geen flauw idee van dat gewone burgers tegen zoveel geweld niets kunnen uitrichten.

En toen was er de bevrijding. Het was 1945! Eerst die witte broden uit Zweden die uit de lucht vielen als manna in de woestijn. Toen we dachten bevrijd te zijn, zat er op de Dam nog een regiment Duitsers die zich bedreigd voelden en op de feestvierende mensen begonnen te schieten. Zo viel er op de drempel van de bevrijding toch nog heel veel slachtoffers. Ik werkte nog in het Burgerziekenhuis en heb met mijn zussen van het examenjaar bloemen aangeboden aan Montgomery en prins Bernhard. Er zijn nog veel meer herinneringen aan de oorlog, maar ik wilde vertellen hoe bang iemand kan zijn. Niet op de momenten dat je iets doet wat verkeerd is, maar voor wat daarna komt.



Op 4 mei zijn we stil en denken we aan al die mensen die dwars tegen alles in hebben gevochten. We gedenken ook de soldaten uit de landen die ons hebben geholpen. Al die kerkhoven met hun kruizen... Maar op 5 mei breekt de vreugde door en kunnen we vieren hoe groot goed het is dat we vrije burgers zijn in een democratie!

Mevrouw G. Rijpma-Kolk