



zondag 13 september 2020

13^e zondag van de zomer

www.kurioskerk.nl



KURIOSKERK



Protestantse
Kerk

- Nieuwsbrief** Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeenteleden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.
- Aanmelden** Geef hier uw e-mailadres op voor toezending. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.
- Privacywet** Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees onze volledige Privacyverklaring.
- Website** Voor meer informatie over de Kurioskerk.

Aandachtspunten naar de kerk gaan

Bij het ter kerke gaan houden we ons aan de regels van de Rijksoverheid. We doen daar in ieder geval erg ons best voor. Het is ook niet zo moeilijk. U komt gewoon naar de kerk en daar wordt u direct op het plein ontvangen en wordt u verteld hoe de gang van zaken is.

Een paar aandachtspunten:

- Het kerkgebouw zal goed worden geventileerd. Vooraf en tijdens de dienst.
- Ieder wordt gevraagd zich te laten registreren (naam en telefoonnummer), dat kan in de hal of achter in de kerk. Het is maar net welke ingang u neemt of aangewezen krijgt. Bij de registratietafels staan kerkenraadleden.
- We nemen onze jassen mee de kerkzaal in. Van de garderobe in de hal kan geen gebruik worden gemaakt.
- Het zou fijn zijn wanneer u uw handen desinfecteert. Dat kan bij de zuilen, die naast de registratietafels staan.
- Als u in de kerkzaal bent, krijgt u een plaats toegewezen (natuurlijk zoveel mogelijk in overleg).
- Wat de collectes betreft, achter in de kerk en in de hal staan manden of schalen. Daar kunnen we onze gaven in doen. Op de manden/schalen staat de bestemming aangegeven.
- In de dienst zelf zal niet gezamenlijk gezongen worden. Na de zegen zingen we het slotlied buiten. Dit onder begeleiding van orgelspel. Ieder houdt op het plein de 1,5 meter afstand in acht (dat moet echt). We kunnen ook gebruik maken van het grasveld als dat nodig is.
- Wie liever nog niet meezingt, blijft even achter in de kerk.
- Er is zondag 13 september nog geen koffiedrinken na de dienst. zoals het nu lijkt op zondag 20 september wel.
- Na de samenzang buiten, gaan we weer ieder ons weegs. Houd een beetje rekening met elkaar; we kunnen niet allemaal tegelijk het plein verlaten en we kunnen ook niet alles regelen.

DIENT 13 SEPTEMBER

Luisterlied vooraf: **ELB 357**

Mededelingen

Luisterlied: **PS 72: 1, 7**

Votum & Groet

Luisterlied: **PS 24: 1, 2**

Gods gebod

Gebed om ontferming en de H. Geest

Luisterlied: **LB 146c: 1, 7**

Evt. kindermoment

Schriftlezing: Exodus 32: 7-14

Luisterlied: **LB 919**

Schriftlezing: Romeinen 14: 1-12

Luisterlied: **LB 723**

Preek

Orgelspel

Luisterlied: **ELB 406**

Gebeden afsluitend met Onze Vader

Zegen

Collectes bij uitgaan: zie **1)** en **2)**

Zingen op plein: **ELB 218**

De collectes zijn bestemd voor:

1) Diaconie: Beiroet – Kerk in actie

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig!

Overmaken kan op rek.nr. **NL31 INGB 0000 8493 76** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte Beiroet.

Of rechtstreeks op rek.nr. **NL89 ABNA 0457 4574 57** t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Hulp Beiroet.

2) Kerk

Overmaken kan op rek.nr. **NL55 INGB**

0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.

Taken

Voorganger: Mw. N. Berntsen
Ouderling: Hepy Bruinsma
Afkondigen: Hepy Bruinsma
Diaken: Sjieuwke Keuning
Kerkentmr.: Wieger Romkema
Schriftlezing: Voorganger
Orgel: Peter van der Zwaag
Beamer: Henriëtte Stam
Koster: Emmie Mulder
Ontvangst: Hepy Bruinsma
Ontvangst: Aleida Visser
Bloemendienst: Aleida Visser
Koffiedienst: n.v.t.
Kinderdienst: Anke Andrae
Kinderoppas: Grietje Riedstra
Oppas nodig? Mail op zaterdag vóór 18.00u naar g.riedstra1@kpnplanet.nl

PASTORALIA

Ontmoeten

Deze week hebben we verschillende momenten waarop we **elkaar kunnen** ontmoeten, dinsdag 15 september op de Bijbelkring rond het Boek Daniël om 15.00 uur en om 19.30 uur op de Israëlavond met ds. Lohuis, op woensdag 16 september om 10.00 uur op de koffiemorgen.

Zondag

Zondag 13 september is de veertiende zondag na Trinitatis of de dertiende zondag van de Zomer. Jeremia mag

profeteren "Ach Heer, mijn God, U hebt met uw grote kracht met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk." (Jeremia 32:17). Jezus zegt: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Mattheüs 28:18a). Graaf Nikolaus von Zinzendorf, stichter van de Hernhutters, dichtte: "Jezus ga ons voor, deze wereld door. En U volgend op uw schreden, gaan wij moedig met U mede." (Gezang 490: 1 / Lied 835:1).

Dat we ook in deze tijd dat spoor mogen en kunnen volgen.

Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,
E: jbakkerreitsma@chello.nl

agenda

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► ma 14 september 19.30u

Algemene Kerkenraad

► di 15 september 15.00u

Bijbelkring Daniël

► di 15 september 19.30u

Studieavond ds. Lohuis (CvI).

Aanmelden is verplicht (zie Berichten)

► wo 16 september 10.00u

Koffieochtend

► wo 16 september 19.30u

Spirit!

► do 17 september 19.30u

Pniëls Kerkkoor

► zo 20 september 9.30u

Dhr. M. de Jager: Startzondag



nieuws

Favoriet lied

Rommy en Roel Tabak (Jacob-Marisstraat 22) gaven deze week het lied 'Komt als kind'ren van het licht' door. Een lied van Feike Asma en Frans van Tilburg.

Rommy en Roel zijn dankbaar voor het vele werk dat de afgelopen maanden door zovelen werd gedaan. En ik voeg daaraan toe dat Rommy en Roel daar zelf ook een aandeel aan leverden! Samen gemeentezijn!

*Komt als kind'ren van het licht,
aan het werk getogen.*

*Vreest niet, elke vijand zwicht,
voor Gods alvermogen.*

*Alles sterkt u in uw loop,
Toekomst en verleden.
Leg maar steeds vol blijde hoop,
al uw kracht in 't heden.*

*'t Licht gaat op, de dag genaakt,
't duister is gevloeden.
Gij die slaapt, staat op, ontwaakt,
en rijst uit de doden.
Christus roept, volgt Hem nu na,
Hij roept u ten leven.
Lichten, wil Hij over u,
u Zijn vrede geven..*

En... er is geen wachtlijst meer. Hebt u een mooi, dierbaar, troostvol of favoriet lied? Geef het vooral door.

Kerkvervoer

De coördinatie van het kerkvervoer is in handen van Rita de Groot. Voor vragen kunt u bij haar terecht via: 06-12881831.

Dankbaar

De kerkenraad is dankbaar voor het feit dat we als gemeente op zondag 6 september weer bij elkaar mochten komen! En wat was het een mooie dienst (één grote lofprijzing!) en een mooi samenzijn. Maar liefst 81 gemeenteleden wisten de weg weer te vinden! Misschien verliep niet alles bij binnenkomst en uitgaan geheel vlekkeloos, maar we zijn lerende!

We zijn ook dankbaar dat zoveel gemeenteleden het afgelopen half jaar voor verbinding zorgden. Door een telefoontje te plegen, een nieuwsbrief of gele brief te bezorgen of soms voorzichtig een bezoekje te brengen, onlinediensten op te nemen, zonnebloemen te meten en te fotograferen... Noem maar op! We merken grote betrokkenheid. Dat doet goed. Zullen we hier maar mee doorgaan? Bovenal zijn we dankbaar dat de Here God erbij was het afgelopen halfjaar en altijd. 'Ik zal er zijn!' In goede en in slechte tijden!

Koffieochtenden

De volgende ochtend is op woensdag 16 september 10.00 uur. Ieder is dan weer meer dan welkom in de grote zaal van de Kurioskerk. Ook tijdens de koffieochtenden houden we de RIVM-maatregelen in acht, maar de gezelligheid is er niet minder om.

Giften

Deze week mochten we twee giften ontvangen. Eén van € 20 (H) en één van € 50 (S), beide voor de wijkkas van de Kurioskerk. Heel hartelijk dank!

De bijbel door in drie jaar

We gaan door met het lezen in de Bijbel. De komende week (13 september – 20 september) lezen we Deuteronomium 16 – Deuteronomium 23). Weer heel veel leesplezier gewenst!

Bijbelkring Daniël

De eerste bijeenkomst in het nieuwe winterseizoen is aanstaande dinsdagmiddag 15 september om 15.00 uur. Dat is al weer snel. We gaan verder met het boekje over Daniël van Dick Griffioen: 'Daniël, profeet voor vriend en vijand'. Voel u vrij aan te schuiven bij deze kring, ook als u er nog niet eerder bij was!

Zingen in Kurioskerk 27 sep / online

Zoals het nu lijkt zullen de avonddiensten t/m december 2020 niet doorgaan. Voor 'Zingen in de Kurioskerk' hebben we een alternatief bedacht. Ieder kan op de zondagen 20 en 27 september 'voorkeursliederen' in een mandje in de kerk leggen, net als we ook op de zondagavonden zelf deden. 's Avonds zal er via Kerkmroep.nl een uitzending zijn, waar we een groot aantal liederen zullen laten horen. U mag de liederen ook doorgeven aan Alie Brouwer (gegevens: zie hieronder).

Wijkgids 2020/2021

Deze is in de maak en zal binnenkort bij u in de bus vallen, samen met informatie over het bezoekproject en het verzoek om mee te denken bij de vele vacatures binnen de kerkenraad. In de wijkgids worden ook de data van de Bijbelkringen en andere activiteiten vermeld. Alles onder het voorbehoud van Jacobus!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

BERICHTEN

Studieavond met ds. Oscar Lohuis

Ds. Oscar Lohuis is spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: *Tekenen van de aanstaande wederkomst*.

De gratis bijeenkomst is dinsdag 15 september 19.30u in onze kerk. Er is verkoop van producten uit Israël.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. **Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl** of 033-2458824. Een aantal mensen gaf zich al op, dat hoeft niet nog een keer.

Tekenen aanstaande wederkomst

Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament 'de kerk' te lezen en voor Jeruzalem 'het hemels Jeruzalem'. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden.

De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk

waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen.

Lohuis: "De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld."

Startzondag

Deze is op zondag 20 september! Voorganger is de heer Mark de Jager. Het (landelijk) thema is 'het goede leven'. Om dat thema kracht bij te zetten willen

we ondanks de coronatijd toch iets gezelligs doen op deze dag. En we denken dat dat ook kan.



Voor na de dienst zijn er twee keuzes:

1. Een prachtige fietstocht naar het mooie plaatsje Winsum (17 km). Daar kunnen we voor een eenvoudige, maar lekker picknick (op stoelen) terecht in de prachtige grote tuin behorend bij de plaatselijke bakker. Tijdens de fietstocht, maar ook tijdens het eten van een broodje kunnen we verhalen delen van ons (goede) leven! Opgeven is wel gewenst. Dat kan bij

- Alie Brouwer
058-2127918, 06-23138393 of ag.brouwermeindersma@hotmail.com
- Hepy Bruinsma via 0517-341397 of j.bruinsma46@gmail.com.
- Opgeven kan ook gewoon in de kerk bij het elkaar tegenkomen.

2. Voor wie niet zo goed meer fietsen kan of liever gewoon gezellig binnen zit, is er een gezellige en lekkere koffie- en theedrinkerij in de grote zaal van de Kurioskerk. Op elke tafel zullen schaaltes staan met lekkernijen. En ook dan zou het fijn zijn dat verhalen over ons (goede) leven worden gedeeld. Dat kan aan tafel, maar mag ook via de microfoon. Kiest u voor het laatste, wilt u dat dan doorgeven? Dat kan bij Alie Brouwer of bij Hepy Bruinsma (contactgegevens bij punt 1). Schroom niet hoor, een goed verhaal is altijd mooi!

Mocht **het weer** niet zo geschikt zijn om te fietsen, dan blijft alleen keuze 2 over en zorgen we ervoor dat er genoeg koffie/thee met lekkers in de Kurioskerk aanwezig is en dat er meerdere zalen gebruikt kunnen worden.

