



Pinksterdienst zondag 9 juni 9.30 uur

Zingen vooraf: **JdH 57**
Welkom en mededelingen
Zingen: **EvLB 8**
Votum en groet
Zingen: **LB 146c: 1**
Gebed om ontferming & de H. Geest
Zingen: **LB 146c: 7**
Kindermoment
Zingen: **EvLB 255**
Schriftlezing: Jesaja 44: 1 – 5
Zingen: **LB 675**
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 21
Zingen: **EvLB 382**
Preek
Orgelspel
Zingen: **LbvK 476: 1, 3, 4, 5**
Kinderlied: (via beamer)
Gebeden
1^e Collecte: Zending: zie **1)**
2^e Collecte: Kerk
Zingen: **EvLB 218**
Zegen
Zingen: **Amen** ^(3x)



taakverdeling

Voorganger:	Mw. N. Berntsen
Ouderling van dienst:	Bert Posthumus
Mededelingen:	Attje Krol
Diaken:	Hannie van Beilen
Kerkrentmeester:	Bert Posthumus
Schriftlezing:	Attje Krol
Organist:	Peter van der Zwaag
Koster:	Keimpe Lamminga
Beamer:	Menne Pieter Brouwer
Ontvangst:	Gea Posthumus
Ontvangst:	Hannie van Beilen
Bloemendienst:	Janny Dijkstra
Koffiedienst:	Jacob Jacobi
Koffiedienst:	Engelina Jacobi
Kindernevendienst:	Anke Andrae
Kinderoppas: *	Anne Andrae

* Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar:
a.andrae@chello.nl

1) Toelichting zendingscollecte

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren, zijn er 40.000 christenen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar,

ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuël aangekomen. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Diaconie Leeuwarden-Huizum

pastoralia

Vakantie ds. Joh. Bakker

Ds. Bakker schreef het zelf ook al. Hij en zijn vrouw genieten op dit moment van een welverdiende vakantie. 1 juli a.s. zijn ze weer thuis. Dan pakt ds. Bakker ook het bezoekwerk weer op. Tot die tijd doen we het samen. Hebt u een bezoekje nodig of kent u iemand die een bezoekje nodig heeft, geef ons een seintje! U mag natuurlijk ook zelf op bezoek gaan. Samen zijn we gemeente!

agenda

(de activiteiten zijn in de Kurioskerk, tenzij anders vermeld)
Di 11 juni 19.30u Organisatie Openluchtdienst (bij ds. Jansen in Tuk)
Wo 12 juni 10.00u Koffieochtend
Vr 19 juni 20.00u Gospelkoor Sjammasj
Zo 16 juni 9.30u Ds. P. Beintema, eredienst met H. Avondmaal

nieuws

'Afscheid' Sierd Bergsma



In zijn eigen berichtje, verderop in de nieuwsbrief, vertelt de heer Bergsma dat hij na heel veel mooie jaren stopt met het werken in sectie 10. Hoewel we ons niet kunnen voorstellen hoe we het zonder deze zeer betrokken en wijze broeder moeten doen, respecteren we zijn besluit volledig en gunnen we hem welverdiende rust! Heel veel jaren heeft hij zich ingezet voor het kerkenwerk. Allerlei functies heeft hij vervuld. Hij wist daardoor van de hoed en rand... Daar konden we ons voordeel meedoen in de kerkenraadsvergadering en dat hebben we dan ook gedaan. In de kerkenraadsvergadering van 3 juni hebben we gezellig en onder het genot van een heerlijk stukje oranjekoek (met 'Bergsma bedankt' erop) afscheid genomen. Natuurlijk ontbrak een bloemetje niet. BERGSMA, heel erg BEDANKT! Voor alles!

Koffieochtend

Woensdag 12 juni is de volgende koffieochtend. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in zaal 5 van de Kurioskerk. De bibliotheek is dan ook open en er kunnen weer volop spelletjes worden gedaan. Van harte welkom!

Stadsklooster Jabixhûs

In 2018 opende het Jabixhûs aan de Vijverstraat 2 in Leeuwarden zijn deuren. Veel tijd wordt besteed aan gebed. Zo is er op elke eerste woensdag van de maand (van 20.00 – 21.30 uur) het interkerkelijk Stadsgebed: bidden voor Leeuwarden. Het Jabixhûs stelt ook gebedsruimte beschikbaar voor de Nacht van Gebed van Open Doors. Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed. Met opzet 's nachts, omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. De Nacht van Gebed 2019 is in de nacht van 21 op 22 juni van 22.00 – 06.00 uur.

Startweekend

De startzaterdag op 14 september wordt georganiseerd door mensen vanuit wijkgemeente Oost en wijkgemeente West. Voor onze wijkgemeente is het Wieger Romkema die zich al jaren inzet voor mooie activiteiten op de startzaterdag. Ook deze keer wil hij dat weer doen. Hij liet zijn gedachten de vrije loop tijdens de kerkenraadsvergadering. Inspiratie genoeg. We zien uit naar het programma.

De startzondag in wijkgemeenteverband houden we wat soberder, maar we gaan er niet stilzwijgend aan voorbij. Misschien is het mooi om aan te sluiten bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: Een goed verhaal. Wie wil meedenken over een mooie invulling van de startzondag(ochtend)? Geef het door aan scriba Alie Brouwer.

Bloemen 85-plussers

We hebben al eens aangegeven dat het jaarlijkse bloemetje na de oogstdienst (begin november) komt te vervallen. De beide wijkgemeentes zouden nadenken over een goed alternatief. Wijkkerkenraad West heeft in de vergadering op 3 juni besloten om op de zondag na het startweekend alle gemeenteleden van 85 en daarboven een klein bloemetje te bezorgen. Dit als teken van verbondenheid! De wijkdiaconie zal de organisatie hiervan op zich nemen.

Kerkgebouw

Op dit moment krijgt de buitenkant van het gebouw een goede schilderbeurt. U zag wellicht de steigers al staan. Voor de zalen 4 en 5 komt er een nieuwe geluidsinstallatie en een vaste beamer. We zijn erg blij met deze verbeteringen. Ook aan de voorbereidingen voor de herinrichting van de kerkzaal wordt gewerkt.

Beroepingswerk

De kerkenraad heeft op 5 juni vergaderd met de beroepingscommissie. Er is teruggeblikt, maar vooral vooruitgeblikt. De commissie hervat binnenkort haar werkzaamheden. Wij wensen hen daarbij Gods zegen, kracht en wijsheid toe. Laten we als wijkgemeente hen ondersteunen met ons gebed.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba. T: 058-212 79 18, M: 06-23 13 83 93, E: ag.brouwermeindertsma@hotmail.com



Openluchtdienst
zondag 30 juni 2019

Ik
ZAL
ER
ZIJN

aanvang: 10.00 uur
Julianapark, Leeuwarden
(achter de Kurioskerk)

Ds. H.M. Jansen
Chr. Brassband Hosannah | Gospelkoor Sjamaj

Van harte welkom!

Protestantse wijkgemeente Huizum-West
www.kurioskerk.nl

berichten

Deurcollecte

De opbrengst van de deurcollecte van 2 juni was € 90,-.

Gesloten

Het kerkelijk bureau is van 3 juli t/m 26 juli gesloten.

Anneke Timmermans

Bedankt

Het is al weer enige tijd geleden, dat ik een prettig onderhoud had met twee leden van het moderamen van onze wijkkerkenraad van Huizum-West.

Achtergrond van dit gesprek, was mijn verzoek om mijn werkzaamheden als Pastoraal medewerker van sectie 10 (de sectie waar onze leden wonen die buiten het gebied van Huizum West vallen) zo langzamerhand af te bouwen. Mijn levensjaren beginnen te tellen, al voel ik mij lichamelijk nog vrij goed. De pastorale activiteiten beginnen toch wel zwaarder te wegen. Gesprekken komen soms niet goed over, doordat ik mijn gehoorapparaten wel eens vergeet. Met name in grotere kring speelt het gehoor een rol. Graag zou ik per 1 juli 2019 willen stoppen.

Ben erg dankbaar dat ik dit werk, nadat ik het secretariaat van de grote diaconie mocht overdragen, toch een kleine twintig jaar mocht verrichten, de laatste jaren samen met de dames mevrouw F. Zijlman en A. Visser en de heer H. Seinen. In trouwde sfeer en grote harmonie hebben we samen geprobeerd te doen wat we moesten doen in de gemeente van onze Heer. Het meeste werk bestond en bestaat nog steeds uit het bezoekwerk. In sectie 10, met ruim 60 adressen, hadden we meer menskracht kunnen gebruiken, te meer omdat we buiten het grondgebied van onze wijkgemeente moeten opereren. Helaas is dit niet gelukt.

Toch ben ik erg dankbaar dat ik dit werk mocht doen. Fijne gesprekken maakten het grootste deel uit, maar soms ook lastige of moeilijke. Toch wist ik me steeds begeleid door onze Heer en kreeg ik ook de kracht om dat te doen wat er gedaan moest worden. Vanaf deze plaats bedank ik, mede namens mijn medewerkers, onze gemeenteleden voor hun ontvangst en mooie gesprekken die we mochten hebben. Ook bij jubilea en andere activiteiten van de kerk mocht ik aanwezig zijn, maar ook bij verdrietige zaken, zo als bij ziekte en begrafenissen. Terug ziende op de jaren, dat ik met het werk

van de kerk bezig was, kan ik dat doen in grote dankbaarheid aan onze Heer, die mij hiervoor de kracht en gezondheid heeft gegeven.

Bij deze wens ik de kerkenraad en gemeente Gods zegen toe. Met een hartelijke groet,

T. Bergsma, bij meerderen ook bekend als Sierd.

► Gelezen: Johannes 3: 6-8 (NBG) ◀

Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.