

# Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden-Huizum-West

**Zondag 17 september 2023**  
**Startzondag**

## Wijkpredikanten:

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: [freulezon@gmail.com](mailto:freulezon@gmail.com)  
Ds. P.J. Elzinga: T 058-8438209, E: [pe.elzinga@planet.nl](mailto:pe.elzinga@planet.nl)



Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) | Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.  
[Toezenden](#) | Geef u op: [nieuwskk@outlook.com](mailto:nieuwskk@outlook.com)

[Kopij](#) | Inleveren vóór donderdag 16<sup>u</sup>.  
[Privacy](#) | Lees onze privacyverklaring.

[Kerkomroep](#) | Bekijk hier onze diensten.  
[Website](#) | Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



## DIENST 17 SEPTEMBER 9.30<sup>u</sup>

Thema: Ga mee!

**We beginnen de dienst met een kopje koffie of thee!**

Zingen: ELB 168:1, 3, 7 (orgel)  
*Dank U voor deze nieuwe morgen*  
Welkom en mededelingen  
Zingen lied: ELB 218: 1, 2 (orgel)  
*Samen in de naam van Jezus*  
Stil gebed, votum en groet  
Zingen: Opwekking 430 (piano)  
*Heer ik prijs uw grote naam*  
Gebed  
Introductie thema: Ga mee!  
Zingen: Lied 802: 1 en 4  
*Door de wereld gaat een woord*  
Schriftlezing: Numeri 10:29-32  
Kinderlied: ELB 468: 1, 3, 5 (piano)  
*Sta eens even op als je Jezus liefhebt*  
Opdracht  
Zingen: Lied 488 (piano)  
*Kracht van Uw liefde*  
(na het tweede couplet 1 x refrein)  
Korte overdenking  
Meditatief orgelspel  
Zingen: lied 793: 1 en 2 (orgel)  
*Bron van liefde, licht en leven*  
Hoe gaat het in Malawi?  
afkondiging van overlijden  
Zingen Lied 191: 1 en 2 (orgel)  
*Veilig in Jezus armen*  
Dankgebed, voorbeden, ONZE VADER  
Collecten  
Slotlied: Lied 425 (orgel)  
*Vervuld van Uw zegen*  
Zegen  
Amen, amen, amen

## Meewerkenden:

Voorganger: ds. Inge de Rouwe  
Organist: Gerk Venema  
Pianist: Anna Jacobi  
Ouderling: Alie Brouwer  
Afkondiging: Alie Brouwer  
Diaken: Cobi ten Hoeve  
Collectant: Herman Bergsma  
Lezingen: Alie Brouwer  
Kindernevendienst:  
Beamer: Gineke Brouwer  
Camera: Anne Andrae  
Koster: Bart Vis  
Bloemen: Petra Bergsma en Soerd Wielsma  
Ontvangst: Alie Brouwer  
Kinderoppas: Oppas nodig?  
Mail dan vóór zaterdag  
18.00u naar: [a.andrae@chello.nl](mailto:a.andrae@chello.nl)

## RONDOM DE OCHTENDDIENST



We beginnen de dag met koffie en wat lekkers en zullen daarna een gezinsviering houden. Samen zingen, bidden, luisteren naar Gods woord, maar ook samen iets maken. Daarna sluiten we af met een lunch. Voor de kinderen is er een springkussen.

## Jaarthema

Ook de startdienst sluit mooi aan bij het jaarthema van de protestantse kerk: **Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.**



## Kindernevendienst

De kinderen blijven eerst in de dienst en tijdens de overdenking maken ze de knutsel af.

## Collectes:

**Diaconie:** NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum  
**Kerk:** NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte.

## ZANGDIENST 17 SEPTEMBER

19.00<sup>u</sup>

## Thema: Een stralende toekomst

Zingen voor de dienst:  
JdH 19: 1, 2, 3, 4  
*Ik ben reizend naar de stad*  
JdH 205:1, 3, 4  
*Rijst op, rijst op voor Jezus*  
Welkom  
Zingen: ELB 235  
*Neem Heer mijn beide handen*  
Stil gebed, votum en groet  
Koor zingt:  
- de haven van rust  
- o bone Jesu  
Gebed  
Zingen: JdH 836:1, 2, 3, 4  
*Op die heuvel daarginds*  
Lezing: Romeinen 8: 15-26  
Zingen: Lied 247: 1, 2, 3, 4, 5  
(gebaseerd op JdH 586)  
Korte verkondiging  
Zingen: JdH 881: 1, 2  
*Is hier een hart, door vrees benard*  
Gebed  
Koor zingt: adoramus te Christe  
Collecte  
Zingen: ELB 413: 1, 2, 3, 4  
*Lichtstad met uw paarden poorten*  
Zegen  
Koor zingt: Zegenbede  
(de Heer zegene u en behoede u)

## Meewerkenden:

Voorganger: ds. Peter Elzinga  
Koor: Chr. Mannenkoor Patrimonium  
Dirigent: Jan Jaap Soldaat  
Organist: Joop de Jong  
Ouderling: Katinka Schuitema  
Afkondiging: Katinka Schuitema  
Diaken: Hannie van Beilen  
Collectant: Lolitha Lemmert  
Beamer: Hein van de Lageweg  
Camera: Bert Posthumus  
Koster: Bart Vis  
Ontvangst: Aleida Visser

## BIJ DE AVONDDIENST

Bij het thema: Vaak besteden we heel veel van onze tijd aan gepieker over alle moeilijkheden die wij in ons leven meemaken. Ziekte, het overlijden van geliefden, de moeiten van het ouder worden. Ook maken wij ons zorgen over wat er in de wereld gebeurt. Zoveel oorlogen, maatschappelijke onrust, en heftige natuurrampen, mede door de klimaatopwarming. Ook al is het goed te begrijpen, toch wijst de apostel Paulus ons een ander spoor.

*Johannes de Heer*  
**Zangdienst**  
**Zondag**  
**17 september 2023**  
**19.00 uur**  
Voorganger: ds. Peter Elzinga  
m.m.v.  
Chr. Mannenkoor Patrimonium  
ZANGDIENST  
Kurioskerk  
Julianalaan 38, Leeuwarden  
*Van harte welkom!*  
Protestantse wijkgemeente Huizum-West  
[www.kurioskerk.nl](http://www.kurioskerk.nl)

Het lijden van deze tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die wij in de toekomst mee zullen maken. Als wij daarop zien, leren wij hoopvol te leven en met volharding om te gaan met de tegenslagen van dit leven.

Ons wacht een stralende toekomst!

#### Collectes:

**Diaconie:** NL31 INGB 0000 8493 76

t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum

**Kerk:** NL55 INGB 0000 8857 07: Prot.

Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte.

### PASTORALIA

#### Bloemengroet

Deze week gaat de bloemengroet van onze gemeente naar:

#### Bericht van overlijden

#### Ziekte

*Ook de broeders en zusters die ziek zijn, of zorgen en verdriet hebben, maar hier niet vermeld staan, willen we niet vergeten in onze gedachten en gebeden. We bidden hen Gods troostende nabijheid toe.*

### agenda

► wo 13 september 10:00u

Koffieochtend

► za 16 september 9:30u

Jeu de boules spelen,

op het terrein in het Julianapark

(direct achter de kerk)

► zo 17 september 9:30u

Startzondag, ds. Inge de Rouwe

► zo 17 september 19:00u

Johannes de Heer- zangdienst,

ds. Peter Elzinga

► ma 18 september 19:00u

Kurioskuier

► za 24 september

bezoek en activiteit (lunch maken) bij

het Aanloophuis

#### Startzaterdag: Jeu de boules



We hopen u te ontmoeten op zaterdag **16 september** 9:30u op het Jeu de boules-terrein Julianapark (achter de kerk).

We krijgen uitleg over het spel en kunnen zelf ook spelen. U kunt ook alleen komen kijken. Er zijn genoeg zitjes en zo kunnen we gezellig samen iets doen en elkaar aanmoedigen. U hoeft zich niet aan te melden, we hopen op een mooie toekomst (het lijkt mooi weer te worden).

### WIJKNIEUWS

#### Een bloemetje bezorgen?

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen in de Kurioskerk. Na afloop van de zondagse kerkdienst wordt, als blijkt van medeleven, dit boeket bezorgd bij een gemeentelid/gemeenteleden.

Denkt u/jij dat zou ik ook wel eens willen doen, schroom dan niet, wij zoeken nog vrijwilligers die eens in de zes à acht weken een bloemetje wil bezorgen.

Contactpersoon: Attje Krol

E [krol0275@planet.nl](mailto:krol0275@planet.nl) T 0643068331

#### Bezoekproject 2023/2024

Hebt u het formuliertje al ingeleverd. Schroom niet dit te doen hoor. Telefonisch (Alie Brouwer: 058-2127918 of 06-23138393) of via e-mail ([ag.brouwer-meindersma@hotmail.com](mailto:ag.brouwer-meindersma@hotmail.com)) mag ook. Zie de gele brief bij de wijkgids.

#### Kurioskuier

Wandelen, we doen het graag. Alleen of samen, met een vriend(-in), als gezin of met gemeenteleden. Heerlijk buiten, de natuur in. Verwonderd raken in de natuur, Gods schepping. Het doet ons goed om in beweging te zijn. Ook in het nieuwe seizoen is er de derde maandag van de maand weer een Kurioskuier. Even je hoofd leegmaken, in beweging zijn,

*Nieuwsbrief Kurioskerk – blz.2*

werken, ontspannen, geïnspireerd raken en de tijd nemen voor een praatje met elkaar en met de Schepper. Na de wandeling is er nog gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De eerstvolgende Kurioskuier is 18 september. We vertrekken zoals gewoonlijk om 19.00 uur vanaf de Kurioskerk en neem gerust een buur, vriend of vriendin mee.

*Engelina Jacobi en Attje Krol*

#### Bezoek aan Aanloophuis

Zaterdag 24 september om 9.30u ontvangt straatpastor en coördinator van het Aanloophuis (Bagijnestraat 36), Harmke Lagewaard, ons met koffie en wat lekkers. Zij zal dan iets vertellen over dit diaconale project in de stad. Daarna mogen we de handen uit de mouwen steken! We zullen een eenvoudige broodmaaltijd klaarmaken voor de mensen die dak en thuisloos zijn. We zullen de gasten daarna bedienen en eten met hen mee. Voor deze activiteit moet u zich aanmelden, er kunnen maximaal 20 mensen mee. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan zullen we dit nog een keer organiseren. U kunt bij de aanmelding aangeven of u alleen de presentatie bijwoont, of ook meehelpt bij de maaltijd. Opgeven kan t/m 17 september bij ds. Inge de Rouwe, [freulezon@gmail.com](mailto:freulezon@gmail.com) / 06-81547288.

#### Uit de kerkenraadsvergadering van 5 september 2023

- De voorzitter, mevrouw Alie Brouwer, heet allen welkom op deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Het is goed om weer bij elkaar te komen en we zijn blij met de nieuwe mensen in ons midden. Deze vergadering gaan we met elkaar terugblikken op de twee jaar dat ds. Peter Elzinga en ds. Inge de Rouwe als predikanten aan onze gemeente verbonden zijn en gaan we vooruitkijken: Hoe willen we met elkaar gemeente zijn?
- Ds. Peter Elzinga opent de vergadering met Bijbellesing: Hebr 10: 19-25 en vraagt daarna in gebed om een zegen voor het komende seizoen en deze vergadering.
- Het eerste half uur behandelen we volgens een korte agenda de meest noodzakelijke lopende zaken. Allereerst worden de notulen van de vergadering van 6 juni doorgenomen en vastgesteld. We bespreken de afhandeling van de punten van de actielijst. Daarna nemen we de ingekomen stukken door. We bespreken het wel en wee in onze gemeente en leven mee met de zieken en de rouwenden onder ons.
- Voor de startzondag (17 september) sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN: Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Het belooft een mooie dienst te worden voor jong en

oud. Ook op de zaterdag is er een leuke activiteit (jeu de boules).

- Aan de hand van een door onze predikanten opgesteld praatpapier (en onder het genot van een drankje en bitballen) gaan we met elkaar in gesprek. Allereerst over ons verlangen, visie en missie. We spreken uit dat het ons vertrouwen geeft dat in alle facetten merkbaar is dat onze predikanten de levende Heer belijden en Hem dienen. Samen proberen we vanuit ons geloof een gastvrije gemeente te zijn, waar mensen zich thuis voelen en zich gezien voelen. Ds. Peter Elzinga en ds. Inge de Rouwe vertellen wat zij de afgelopen twee jaar hebben gedaan, waarbij hun hart uitgaat naar wat goed is voor onze gemeente. Er worden een aantal zaken genoemd, die we als waardevol hebben ervaren, zoals voor sommigen hoe ze als nieuweling door onze gemeente werden ontvangen, dat alle gemeenteleden een verjaardagskaart krijgen, de vele bezoeken aan de zieken, de mooie diensten met een persoonlijke noot.
- Ook kijken we vooruit naar de komende tijd. Het gemeentewerk staat voorop. Hoewel we jongeren missen in onze gemeente, zijn we blij met hoe we met elkaar gemeente mogen zijn. Met elkaar hebben we mooie kerkdiensten, waarbij ook de samenzang belangrijk is. Als aandachtspunten daarbij worden genoemd de liederen (noten op beamer) en de muziek (koren, gospelgroepje). Met betrekking tot visuele ondersteuning zijn de meningen verdeeld. We bespreken de mogelijkheden om een aantal zondagen te prediken omtrent een thema. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking met andere Christenen, met het oog op de toekomst is het belangrijk om hiervoor open te staan.
- Rond 22.00 uur sluiten we het gesprek af, het was goed om met elkaar te bespreken waar we mee bezig zijn en waar we naar toe willen werken.
- Bij de rondvraag komen nog een paar praktische zaken aan de orde. De vergadering wordt door mevrouw Mattie van der Meulen gesloten met gebed. De voorzitter bedankt een ieder voor de aanwezigheid en wenst ons wel thuis.

Anke Andrae-Siedsma, notulist

## VORMING EN TOERUSTING

### Preekvoorbereiding en nabespreking

Het lijkt mij leuk om met een aantal gemeenteleden een preek en een kerkdienst voor te bereiden. Ik zal iets vertellen over hoe bij mij een preek tot stand komt. Hoe pak ik dat aan, welke hulpmiddelen gebruik ik, en hoe komt de preek uiteindelijk op papier? Deze keer neem ik de aanwezigen mee in dit proces. We lezen samen het bijbelgedeelte dat voor die zondag gebruikt zal worden. Wat valt u op, wat vindt u mooi of moeilijk, en welk vers zou u uitkiezen als tekst voor de preek. Een kerkdienst is natuurlijk meer dan alleen een preek. Welke liederen zou u uitkiezen. De opmerkingen en suggesties van de aanwezigen neem ik mee in de preek/dienst. In de tweede bijeenkomst, die na de kerkdienst plaats zal vinden, praten wij na. Hoe is het eindresultaat geworden. Zijn er misschien nog nieuwe ideeën ontstaan. Wat sprak aan, en wat werd gemist. Graag bijbel en liedboek meenemen.

Data: Dinsdag 26 september 15.00-17.00 uur (voorbereiding), dinsdag 3 oktober 15.00-17.00 uur (nabespreking). Beide bijeenkomsten zijn in de Kurioskerk.

Ds. Peter Elzinga



### 'De Bijbel in drie jaar'

We hebben inmiddels één keer de gehele Bijbel gelezen, maar daar laten we het niet bij. We beginnen per 1 oktober 2023 opnieuw met het lezen van de Bijbel van Genesis tot en met de Openbaring van Johannes. Wat leren we hier veel van! We lezen dingen die we nog niet eerder lezen en kunnen beter verbanden leggen. Kortom, we raken meer in Gods Woord thuis en worden steeds opnieuw bemoedigd door het lezen hiervan. Het is de bedoeling dat we eens per maand over het gelezene in gesprek gaan.

De data kiezen we in overleg. We nodigen iedereen van harte uit om mee te lezen en mee te praten. Geeft u zich vooral

op via mail: [ag.brouwermeindertsma@hotmail.com](mailto:ag.brouwermeindertsma@hotmail.com) of telefoon: 058-2127918, 06-23138393 of gewoon in de kerk.

Contactpersoon: Alie Brouwer

### Studieavond met ds. Henk Poot: 'De verkleuring van de kerk'

Op donderdag 19 oktober om 19.30 uur is er in de Kurioskerk een studiebijeenkomst met spreker ds. Henk Poot in samenwerking met Christenen voor Israël. Waarom gingen Israël en de kerk uiteen? En hoe komt het dat sommige mensen in de kerk niets met Israël hebben, terwijl anderen er juist niet over raken uitgepraat?

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan, zoals 'De Knecht des Heren', 'Abraham een vriend van God', 'Jozef, een Messiaanse geschiedenis' en 'Uittocht' over het evangelie van Johannes. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Contactpersoon: Alie Brouwer

## BERICHTEN

### Eetcafé 2023/2024



Ons maandelijkse eetcafé in de Oase gaat weer van start. Samen eten is gezellig en verbindt mensen met elkaar! Onderstaand de data (op de woensdag): 20 september 2023

18 oktober  
15 november  
17 januari 2024  
21 februari  
20 maart  
17 april  
15 mei

U bent van harte welkom in de Vijverzaal van de Oase, vanaf 17.30 uur. De kosten zijn € 6,- per maaltijd, inclusief een drankje.

Aanmelden kan bij Fetze Elgersma, telefoon: 058-2881380 of bij Bouwe van der Zee, T 058-2881704. U kunt dan ook uw eventuele dieetwensen aangeven. Indien u na aanmelding toch verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig laten weten (indien mogelijk uiterlijk maandagavond).

De vrijwilligers van het Eetcafé